

## **De Kerk roept nummer 20 – 2020 – Echteld.**

Aanmelden voor de dienst op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gert of Maatje Schimmel via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

### **Kerkdiensten.**

Zondag 11 oktober, 10.00 uur: HA

Ds. Gerrit Schouten

Kinderoppas: Line Woldringh

Zondag 18 oktober, 10.00 uur: Muffinmeeting

Ds. W. Bakkes uit Driebergen

Kinderoppas: Jolanda Schuurman

### **Bij onze diensten**

U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst voor de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

### **Jeugdkerk "Muffinmeeting"**

Op 18 oktober, om 10.00 uur in het dorps huis "De Hoge Hof" is er weer "Muffinmeeting". Deze keer gaan we ontdekken wat het verband is tussen geluk, ongeluk en geloof. Nederland is een land waarin we veel mogelijkheden hebben. Je mag zelf een beroep kiezen, de "keuze is reuze". Niets is verplicht, behalve één ding: "als je maar gelukkig bent", zeggen we tegen elkaar. Ben je als mens verantwoordelijk voor je eigen geluk? We hebben het er over met elkaar. Weet je welkom! Willy Oppelaar en Tineke Schouten

### **Bloemen**

Op zondag 20 september zijn de bloemen, met een hartelijke groet en beterschapswensen, bij de heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18, bezorgd.

Er zijn naar aanleiding van het thema van de startzondag op 27 september bloemen bezorgd bij alle mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven.

### **Meeleven met elkaar**

Joke van Hal-Wouterse, Achterstraat 12, heeft de eerste serie van 4 chemokuren achter de rug. Als alles volgens plan verloopt volgt er nu een serie van 12 kuren die ze wekelijks krijgt toegediend. Heel veel sterkte toegewenst Joke!

### **Jubileum**

Op 13 oktober zijn Wim en Hannie van den Berg-Budding, Kerkeland 11, 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. We wensen jullie samen met kinderen, familie en vrienden een fijne dag toe. Maar boven alles, zegen van God over jullie gezamenlijke toekomst.

### **Jarigen 80+**

Dhr. J.M. van Ommeren, Boerhavelaan 28, viert op 16 oktober zijn 87<sup>e</sup> verjaardag.  
Mevr. C. Versteeg – Pallada, Stationsweg 27a viert op 22 oktober haar 80<sup>e</sup> verjaardag.  
Beide jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

### **De Bijbel in 1 jaar**

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een Bijbel uitgegeven met een indeling in 365 dagen. Elke dag lees je 3 hoofdstukken afwisselend uit Oude en Nieuwe Testament. Met de deelnemers vormen we een appgroep zodat we onze bevindingen kunnen uitwisselen en daarop kunnen reageren. Eén keer per maand komen we bij elkaar om vragen uit te wisselen en natuurlijk om elkaar te stimuleren en het vol te houden.

De Bijbel kost € 27,50. Maar wanneer dit bedrag een financiële belemmering vormt, neem dan even contact met me op. Meld je aan bij ds. Gerrit Schouten.

### **Candle Talk**

Op woensdagavond 14 oktober starten we weer met CandleTalk. We komen om de twee weken van kwart voor zeven tot kwart voor 8 bij elkaar. Alle jongeren van 12 – 17 jaar zijn welkom in de consistorie van de kerk. De data in de herfst zijn 14 en 28 oktober, 11 en 25 september, en 9 december.

### **Agenda**

5 oktober	gespreksgroepen in consistorie
6 oktober	wandelen om 9.30 uur
8 oktober	College van Kerkrentmeesters
11 oktober	Heilig Avondmaal
18 oktober	Muffinmeeting

### **Tenslotte**

Wanneer ik dit schrijf worden er door de overheid een heleboel nieuwe beperkingen afgekondigd in verband met het weer toenemende coronavirus. We kunnen op dit moment nog niet helemaal overzien wat de consequenties zijn voor de kerk. De kerkdiensten in zijn huidige vorm met maximaal 48 kerkgangers en 3 zangers kunnen wel doorgaan. Maar wat dit betekent voor alle vergaderingen, groepen en kringen moeten we als kerkenraad nog bekijken. Houdt in elk geval de Zondagsbrief goed in de gaten. Het is voor velen een bittere pil dat we de herfst en de winter ingaan met weer beperkingen in bezoek en contactmomenten. Ik hoor van mensen dat ze tegen een eenzame winter aankijken. Laten we niet bij de pakken neerzitten maar ons richten op de dingen die wel kunnen.

### **Om over na te denken**

“Veroordeel nooit iemand voordat je in zijn schoenen hebt gestaan”.

Rabbi Hillel

**Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,**

Ds Gerrit Schouten

[www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl)