



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 11 oktober 2020

Nummer: 20-35

Welkom in onze Eredienst!

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

De dienst is ook te beluisteren en desgewenst terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze Zondagsbrief Zoals u kunt constateren, is het een erg volle brief geworden: maar liefst drie pagina's. Ondanks de beperkingen die er door het coronaprobleem zijn, is het erg belangrijk om de onderstaande zaken met u te delen. Daarom bevelen we ook deze Zondagsbrief van harte ter lezing aan. En wellicht kunt u deze brief weer doorgeven aan een ander.

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger	Ds. Gerrit Schouten	Zang	Kalijn Boneschanser, Tineke Schouten, Izaäk van Harten
Organist	Nelleke de Kok		
Ouderling van dienst	Roely de Waard	Kosters:	Janneke Weiman en Hennie Budding
Diakenen van dienst	Rien van Hal en Izaäk van Harten	Geluid	Bert Budding.

Collecten

De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk. Uw gift in de tweede doos is de 'Avondmaalscollecte'. De opbrengst is bestemd voor de Stichting 'Vrienden van Vrijthof'. Deze stichting zet zich al ruim 40 jaar in voor de bewoners van Vrijthof. Zij biedt de mensen daar mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie, zaken waarvoor in het reguliere zorgbudget geen ruimte is. Van harte aanbevolen.

Betalen via GIVT is uiteraard ook mogelijk.

Bloemen

Ook vandaag staan er weer twee boeketten.

Eén is bestemd voor Arne en Sabine van Harten, Goudhaver 3 in Tiel. We feliciteren hen nog van harte met de geboorte van hun dochter Liza. Voor Liza is er een omkeerboekje met de verhalen over Adam en Eva en Noach. Met het tweede boeket feliciteren we mevrouw Co van Daalen-Heusinkveld, Stationsweg 16, nog van harte met haar achtentachtigste verjaardag.

Aan het begin van de dienst zal worden gevraagd wie deze zondag de bloemen wil(len) bezorgen.

Aanmelding voor onze diensten

U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst op de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473. Gelet op de huidige richtlijnen kunnen er in de dienst helaas slechts dertig personen aanwezig zijn (zie ook hierboven).

Corona / Covid 19

Naar aanleiding van de nieuwe (strengere) richtlijnen van het RIVM / het Kabinet is een aantal mensen vanuit de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters dinsdag jl. bijeen geweest om over de gevolgen van deze regels voor onze kerk te spreken. Dat resulteerde in o.m. de volgende afspraken:

- Vooralsnog mogen er in de kerk slechts 30 mensen plaatsnemen. Dit is exclusief de mensen die aan de dienst meewerken.

- We zullen (nog steeds) niet zingen.
- Mensen die door de kerk moeten lopen (bv. koster en diakenen bij de viering van het Heilig Avondmaal) dragen een mondkapje.
- Voor vergaderingen (bv. van het College van Kerkrentmeesters of de Kerkenraad) wordt uitgeweken naar een grote ruimte, bv. het Dorpshuis.

We hebben deze afspraken met pijn in ons hart gemaakt. Maar helaas, het is niet anders. Veiligheid en gezondheid gaan voor alles.

Gespreksgroepen

mededelingen volgen z.s.m.

De gespreksgroepen komen vooralsnog niet bijeen. Nadere

Meeleven met elkaar

Mevrouw G. van Eck-Jongejan, Prinsenhof 60 te Geldermalsen, is in Ziekenhuis Rivierenland geopereerd vanwege een gebroken heup. Ze verblijft nu in Zorgcentrum Ravenstein, afdeling de Horsten, in Geldermalsen. Het adres is De Wieken 11, 4191 TS Geldermalsen. We wensen haar, maar ook haar man van harte Gods zegen toe.

Op 13 oktober zijn Wim en Hannie van den Berg-Budding, Kerkeland 11, 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. We wensen jullie samen met kinderen, familie en vrienden een fijne dag toe. Maar boven alles, de zegen van God toegewenst.

Gebedspunt

Deze week bidden we voor Mevrouw G. van Eck-Jongejan uit Geldermalsen. Na een geslaagde heupoperatie gaat ze nu revalideren in zorgcentrum Ravenstein in Geldermalsen. Dank voor een geslaagde operatie, bid dat de revalidatie voorspoedig zal verlopen.

Candle Talk

Woensdag 14 oktober gaan we weer beginnen met Candle Talk. Alle jongeren van 12 t/m 16 zijn om 18.45 uur welkom in de consistorie van de kerk.

Als je christen bent, mag je niks. Veel jongeren ervaren christen-zijn als 'niks' mogen en vooral veel moeten. Nu staan er in de Bijbel maar liefst 613 regels! Dus op het eerste gezicht hebben ze ook wel gelijk. Maar wat zegt Jezus over al deze regels? We gaan met elkaar op ontdekkingstocht.

Wandelen

Dinsdag 13 oktober gaan we weer wandelen. We verzamelen om 9.30 uur bij de kerk. We lopen maximaal 5 km, en drinken daarna gezellig koffie met elkaar in de consistorie.

Vakantie

Vanaf maandag 19 oktober tot en met maandag 26 oktober houden wij een weekje herfstvakantie.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scribe van onze kerk, Gert Schimmel.

Gerrit en Tineke Schouten

De temperatuur in de kerk

Voor de dienst wordt de kerk verwarmd tot zo'n 22 graden uiteraard loopt de temperatuur tijdens de dienst terug. Wilt u daarmee rekening houden bij de keuze van uw kleding? Bovendien vragen we u dringend om na binnenkomst de kerkdeuren weer te sluiten.

Maar ... er is meer. Ons gemeentelid Jaap Rensen van de Fa. Meximum Promotions biedt ons fleecplaid aan. Een voorbeeld van zo'n plaid ligt op de tafel onder de toren. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw, rood en grijs en ze zijn voorzien van een handige draagriem. Hij stelt deze plaid gratis ter beschikking!!!!

Een vrije gift wordt hierbij echter erg op prijs gesteld en die gift mogen we weer besteden aan ons bloemenfonds. Er gelden een paar spelregels:

- Vandaag nog kunt u een plaid bestellen. Hiervoor liggen er bestelformulieren op de tafel onder de toren.
- Wanneer we de bestelling binnen hebben, krijgt u via De Zondagsbrief bericht en kunt u uw plaid in ontvangst nemen. Op de tafel staat dan een spaarpot waarin u uw (eventuele) gift voor het bloemenfonds kunt doen.
- **U dient na de dienst uw plaid mee naar huis te nemen (en bij uw volgende kerkgang uiteraard weer mee te brengen).**
- Voor eventuele gasten in ons midden zullen er enkele plaid beschikbaar zijn.

Schoenendoosactie

Op 18 oktober a.s. starten we met de jaarlijkse schoenendoosactie. Er liggen folders onder de toren in de kerk. Omdat veel gemeenteleden niet in de kerk komen wordt de folder digitaal

meegestuurd met de Zondagsbrief van 18 oktober. Wilt u een papieren folder en komt u niet in de kerk, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Schuiling (0344-643242) of Willy Oppelaar (0344-643271). Zij zorgen dan dat u een folder thuisbezorgd krijgt.

Er is al hard gewerkt voor de actie. Gemeenteleden hebben al diverse knikkerzakken gebreid, één gemeentelid heeft er zelfs al 100 gemaakt! Helaas raakt de wol op. Heeft u nog restanten wol of katoen over, dan haalt de ZWO-commissie die graag bij u op!

De dozen worden versierd en gevuld voor kinderen in minderbedeelde posities. De schoendozen zullen uitgedeeld worden aan kinderen in Sierra Leone, Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië en in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

De dozen kunnen ingeleverd worden op 15 november in de kerk. Of voor 15 november bij de ZWO-commissie, Jolanda Schuiling of Willy Oppelaar. Heeft u nog losse spullen die gebruikt kunnen worden om kale dozen aan te vullen, dan kunt u dat tegelijk inleveren.

Helpt u/help jij ook weer mee?

*Hartelijke groet van de ZWO Commissie
Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar*

Orde van dienst

- Orgelspel,
- Welkom en mededelingen,
- We luisteren naar: "Rond het licht dat leven doet..." * NLB 287:1,4,5,
- Stil gebed, bemoediging en groet,
- Gebed,
- We luisteren naar: "Here, maak mij uwe wegen..." * NLB 25:2,3,
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Thema: Jezus, Mozes en Elia (Mattheüs 17:1-13),
- De ouderling van dienst leest uit de Bijbel: Mattheüs 17:1-13,
- We luisteren naar: "Wij zoeken in uw huis..." * NLB lied 272:1,4,
- Verkondiging,
- Meditatief orgelspel,
- We luisteren naar: "Wij geloven één voor één..." * NLB lied 344,
- Viering van het Heilig Avondmaal:
 - Over het Heilig Avondmaal,
 - We luisteren naar: "Gij hebt mij Heer..." * NLB lied 381:2,
 - Toebereiding van de tafel door de dienstdoende diaken,
 - Inzettingswoorden,
 - Nodiging,
 - We luisteren naar: "Nu ik mijn hand strek..." * NLB 381:5,
 - Uitdelingswoorden,
 - Het delen van brood en wijn,
 - We luisteren naar: "U wil ik danken..." * NLB 381:6,
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader,
- Kindermoment,
- We zingen: "Grote God, wij loven U..." * NLB lied 413,
- Wegzending en zegen afgesloten met het luisteren naar Amen, Amen, Amen.

Agenda

Dinsdag 13 oktober

09.30 uur: Wandelen (zie hierboven).

Woensdag 14 oktober

18.45 uur: Candle Talk in de consistorie (zie hierboven).

Zondag 18 oktober

10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Mw. W. Bakkes uit Driebergen.

Omdat er op deze zondag geen leiding beschikbaar is, is er dan geen Kindernevendienst.

Oppasdienst: Jolanda Schuurman.

Bloemendienst: U???

10.00 uur: Muffendienst in het Dorpshuis.

Om over na te denken

Als je vergeeft, verander je niet het verleden, maar de toekomst.

Uit de Gemeentebrief van de Protestantse Gemeente Westervoort.