



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 4 oktober 2020

Nummer: 20-34

Welkom in onze Eredienst!

In deze dienst zal Iris Maria Hendrika van Hal worden gedoopt.

Het thema van deze dienst is 'Ik ben het'.

De dienst is ook te beluisteren en terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger	Ds. Gerrit Schouten	Zang	Janneke Oppelaar, Tineke Schouten, Henk van Blitterswijk
Organist	Nelleke de Kok		
Ouderling van dienst	Willy Kerpentier	Kosters:	Janneke Weiman en Hennie Budding
Diaken van dienst	Corrie van Dieden	Geluid	Bert Budding.

De orde van deze dienst treft u op de bijlage bij deze Zondagsbrief aan.

Collecten

De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk. Uw gift in de tweede doos is voor Kerk en Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk van Israël van essentieel belang. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en het bestrijden van antisemitisme centraal. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland onder meer via een gemeenschappelijk humanitair overleg met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt deze activiteiten mogelijk.

Voor diegenen die doneren via Givt: Collecte 1 is voor de kerk, collecte 2 is voor de diaconie en collecte 3 is deze zondag voor Kerk en Israël.

Meer informatie over Givt kunt u lezen in de folder die op de tafel onder de toren ligt.

Bloemen

Vandaag staan er weer twee boeketten die we willen brengen bij twee echtparen die onlangs hun vijfenveertigjarig huwelijksjubileum mochten vieren.

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar Joop en Gerda Nijhof, Kerkeland 7 en naar Gert en Cora van Beest, Panderweg 4 in Lienden.

Aan het begin van de dienst zal worden gevraagd wie deze zondag de bloemen wil(len) bezorgen.

Aanmelding voor onze diensten U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst op de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruijmt (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

Gespreksgroepen

Zoals u ondertussen allemaal wel weet zijn er weer strengere maatregelen van kracht in verband met het coronavirus. De kerkdiensten kunnen we blijven houden zoals we nu doen, maar voor andere bijeenkomsten zoals gespreksgroepen gelden de landelijke regels wel. Dat betekent dat we niet met 10 mensen in één huiskamer kunnen zitten. Ook in de consistorie is dat krap. En in de kerkzaal is het

lastig om elkaar goed te verstaan. We kijken nog naar de mogelijkheden om in het dorpshuis "De Hoge Hof" bij elkaar te komen. Maar vooralsnog hebben we als kerkenraad besloten de gespreksgroepen van 5 oktober niet door te laten gaan.
Ds. Gerrit Schouten

Gebedspunt Vanaf deze week vindt u op de Zondagsbrief een nieuwe rubriek, namelijk een gebedspunt. Een pastorale zorg uit de gemeente of uit het dorp, een gebedspunt rondom de nood in de wereld of iets wat belangrijk is in ons land....

Kortom; een gebedspunt om in de kerk en thuis voor te bidden in de week die voor ons ligt. U wordt van harte uitgenodigd om gebedspunten aan te dragen bij ondergetekende, maar meer nog om mee te bidden.

De apostel Jakobus zegt aan het slot van zijn brief: "Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet". In dat vertrouwen mogen we vreugde en verdriet bij God brengen. Ds. Gerrit Schouten

⇒ Gebedspunt voor deze week: *Veel mensen zien tegen de herfst en de winter op nu bezoek opnieuw beperkt wordt en contactmomenten wegvallen. Zullen we bidden voor mensen die zich eenzaam voelen?*

Wandelen Dinsdag 6 oktober wandelen we weer.
Om half tien verzamelen we bij de kerk.

De temperatuur in de kerk Verschillende gemeenteleden hebben al opgemerkt dat het kouder wordt in de kerk. Maar helaas, daaraan is niets te doen. In eerdere berichten hebben we uitgelegd dat het niet verantwoord is om de verwarming tijdens de dienst te laten branden: door het recirculatiesysteem van onze CV is de verspreiding van het Covid 19-virus té groot. Voor de dienst wordt de kerk opgewarmd tot 22 graden, maar tijdens de dienst zakt de temperatuur uiteraard. We adviseren u dringend om er bij de keuze van uw kleding rekening mee te houden.

Maar ... er is meer. Ons gemeentelid Jaap Rensen van de Fa. Meximum Promotions biedt ons fleecplacards aan. Een voorbeeld van zo'n plaid ligt op de tafel onder de toren. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw, rood en grijs en ze zijn voorzien van een handige draagriem. Hij stelt deze placards gratis ter beschikking!!!!

Een vrije gift wordt hierbij echter erg op prijs gesteld en die gift mogen we weer besteden aan ons bloemenfonds. Alleen van zo'n aanbod word je al warm!

Er gelden een paar spelregels:

- Vandaag en volgende week kunt u een plaid bestellen. Daarna worden ze besteld. Hiervoor liggen er bestelformulieren op de tafel.
- Wanneer we de bestelling binnen hebben, krijgt u via De Zondagsbrief bericht en kunt u uw plaid in ontvangst nemen. Op de tafel staat dan een spaarpot waarin u uw (eventuele) gift voor het bloemenfonds kunt doen.
- **U dient na de dienst uw plaid mee naar huis te nemen (en bij uw volgende kerkgang uiteraard weer mee te brengen).**
- Voor eventuele gasten in ons midden zullen er enkele placards beschikbaar zijn.

Afscheid Ds. Bert Fockens In de afgelopen week ontvingen we het bericht dat onze oud-predikant Ds. Bert Fockens op 4 oktober afscheid neemt van de Protestantse Gemeente te Terheijden en Wagenborg. Het moge duidelijk zijn dat er geen afscheidsdienst is, waarbij we aanwezig kunnen zijn. Wel ontvangen we binnenkort een link waarmee de afscheidsdienst terug te zien is. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, laat het dan even weten via gert.schimmel@t-mobilethuis.nl of 06-29048280 (WhatsApp is ook mogelijk).

Agenda

Dinsdag 6 september	09.30 uur: Wandelen (zie hierboven).
Donderdag 11 oktober	20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters.
Zondag 11 oktober	10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Viering van het Heilig Avondmaal. Oppasdienst: Line Woldringh. Bloemendienst: U???

Om over na te denken

Kun je een keer niet slapen, tel dan geen schapen maar praat met de Herder.

Ingestuurd door gemeenteleden.