

## **De Kerk roept nummer 18 – 2020 – Echteld.**

Aanmelden voor de dienst op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gert of Maatje Schimmel via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

### **Kerkdiensten.**

Zondag 13 september, 10.00 uur:

Ds. W. Bakkes uit Driebergen

Kinderoppas: Jeanet van Dieden

Zondag 20 september, 10.00 uur:

Ds. S. de Kam uit Maurik

Kinderoppas: Jolanda Schuurman

### **Bij onze diensten**

Zoals al is gepubliceerd zal vanaf september de aanmelding voor uw aanwezigheid tijdens de kerkdiensten veranderen. U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst voor de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

### **Bloemen**

Zondag 23 augustus waren er 2 boeketten. Met het ene boeket feliciteren we Arnoud en Petra Melief, De Landwetering 2 in Ochten, van harte met de geboorte van hun zoon Julian.

Voor Julian is er het boekje 'De ark van Noach' uit de serie Bijbelverhalen voor peuters.

Het andere boeket gaat, met een hartelijke groet en beterschapswensen, naar mevrouw Marry Plantagie, Jonge Schutskooilaan 57 in Tiel.

Op zondag 30 augustus gingen de bloemen met een groet en beterschapswensen naar de heer Gert van Beusichem, Voorstraat 21. Het is al weer enige tijd geleden dat hij thuiskwam na een ziekenhuisopname. Met het andere boeket feliciteren we de heer Wim van Wijk, Achterstraat 36 nog van harte met zijn vijfentachtigste verjaardag. Ook dat is al weer een aantal weken geleden.

### **Bezorgen van de bloemen**

In de tijd voor de coronacrisis werden de bloemen bij gemeenteleden bezorgd volgens een jaarrooster. Hierop stonden de namen van gemeenteleden die aangegeven hadden dit regelmatig te willen doen. Toen we alleen nog maar digitale diensten hadden, hebben de diakenen deze taak op zich genomen. En dat is tot op heden zo gebleven.

Toch willen we deze taak weer graag met u gaan delen. Alleen ... niet ieder die op het bloemenrooster staat, is 's zondags in de kerk aanwezig.

Daarom zal vanaf zondag 6 september de ouderling van dienst tijdens de afkondigingen vragen wie er bereid is om die zondag de bloemen te bezorgen. De naam en het adres van degene die de bloemen krijgt, staat op De Zondagsbrief vermeld.

Aarzel niet en geef aan dat u bereid bent om aan dít stukje gemeentewerk deel te nemen.

### **Meeleven met elkaar**

De heer Job van Hardeveld, Wijenburgsestraat 13, kreeg goede berichten uit het ziekenhuis. Hij mag zijn activiteiten weer voorzichtig opbouwen.

De heer Rien van Hal, Achterstraat 12, is weer hersteld van een operatie in zijn neusholte.

Mevrouw Joke van Hal (Achterstraat 12) heeft haar tweede chemokuur ontvangen. De komende tijd zullen er nog een aantal volgen. We wensen haar Zijn onmisbare Kracht toe!

Jaap van Ommeren is vorige week een aantal dagen opgenomen geweest in ziekenhuis Rivierenland in Tiel voor een operatie aan de urinewegen. Van harte beterschap toegewenst.

### **Jarigen 80+**

Mevr. J.H. van Ingen – Cornelisse, Dr. van Noortstraat 18 in Ingen, viert op 13 september haar 80<sup>e</sup> verjaardag. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal.

### **Wandelen**

In coronatijd is het steeds weer zoeken hoe we elkaar op een veilige manier toch kunnen ontmoeten. Een goede vorm is wellicht om met elkaar te wandelen. In de buitenlucht en niet al te dicht op elkaar is goed te doen en geeft alle gelegenheid om even bij te praten met deze en gene. We verzamelen op dinsdagmorgen om 09.30 uur bij de kerk. U hoeft zich niet vooraf op te geven. Als de club compleet is vertrekken we en lopen een route van maximaal 5 km. Na afloop drinken we koffie met wat lekkers in de kerk. Als het weer echt slecht is komt u gewoon niet opdagen en gaat het niet door. De data zijn dinsdagmorgen om 09.30 uur op 15, 22 en 29 september en op 6 en 13 oktober. Daarna evalueren we en kijken hoe verder. U bent van harte welkom! Gerrit Schouten

### **Jeugdkerk "muffinmeeting"**

Op zondag 13 september gaan we beginnen met de eerste muffinmeeting. Als je van muffins houdt en op het voortgezet onderwijs zit ben je welkom om 10.00 uur in dorpshuis "de Hoge Hof". Jouw leven heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van Covid 19. School was anders, maar vooral de dingen die je leven leuk maken mochten niet meer. Ondertussen hebben we weer wat meer vrijheid maar leven op anderhalve meter afstand is ook voor jou als jongere niet makkelijk. In de Bijbel wordt ook veel gesproken over "ziek zijn" en wat dat met mensen doet. Ook toen waren er besmettelijke ziekten die een mensenleven behoorlijk op zijn kop zetten. We gaan er over praten en kijken of we er iets van kunnen leren voor nu. Kom je ook? Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom!

Willy Oppelaar en Tineke Schouten

### **Jeugdthonk "De ontmoeting"**

De activiteiten van het jeugdthonk "de Ontmoeting", voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7, gaan woensdag 16 september weer van start. Om aan de corona-maatregelen te kunnen voldoen hebben we wel wat aanpassingen moeten doen. We hebben ze even op een rijtje gezet:

- de activiteiten zijn verplaatst naar het Hofje in het dorpshuis
- de tijd is geworden van 14.30 uur tot 15.30 uur
- als leiding houden we afstand tot de kinderen
- heb je (verkoudheids)klachten en/of koorts blijf dan thuis
- we gaan gezellig knutselen, voor (buiten) spelen is geen mogelijkheid

- heb je de knutsel af, dan mag je eventueel naar huis

Zo hopen we met elkaar weer gezellige middagen te hebben. We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en daarna gaan we een kubus over de Schepping knutselen. We zouden het super leuk vinden als je (weer) komt om samen met ons gezellig te knutselen. Je doet toch ook (weer) mee?

Opgeven kan tot 14 september bij Willy Kerpentier,  
bel: 06 25 208 299 of mail: [wkerpentier@outlook.com](mailto:wkerpentier@outlook.com)

Tot ziens in het dorps huis!

- Foto's van de zonnebloemen zijn nog steeds erg welkom! –

Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef je mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte.

### **Agenda**

Zondag 27 september            Startzondag

### **Om over na te denken**

“Het leven is als fietsen; om je evenwicht te houden moet je in beweging blijven”.

### **Uit de pastorie**

Onze vakantie zit er weer op. We zijn 2x een korte periode met de caravan weg geweest in Nederland en hebben verder veel fietstochten gemaakt in Rivierenland. Ik ben geboren en opgegroeid langs de Maas en we genieten altijd enorm van een fietstocht over de dijk. We hebben langs de Rijn, de Waal en de Maas gefietst en hebben nog een heleboel routes in gedachten. Ik heb het bezoekwerk weer opgepakt met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ik was voor en na een bezoek mijn handen, bezoek niet meer dan 1 adres, zit bij voorkeur buiten als het weer dat toelaat, schud geen handen en probeer de anderhalve meter zoveel mogelijk te handhaven. Met een niet angstige voorzichtigheid proberen we de ontmoeting met God en met elkaar gestalte te geven, ook in coronatijd.

**Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,**

Ds Gerrit Schouten

[www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl)