

# Protestantse Gemeente Echteld

Orde voor de dienst op startzondag 27 september 2020 om 10.00 uur  
in de St. de Doperkerk te Echteld.  
Thema: 'Een boeket bloemen'.

---

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten	Zang:	Willy Oppelaar, Jannie van
Organist:	Nelleke de Kok		Kerkhoven en Henk van
Fluit:	Dorothee Becu		Blitterswijk
Oud. van dienst:	Gert Schimmel	Kosters:	Maatje Schimmel en Jan Schuiling
Diaken van dienst:	Rien van Hal	Geluid:	Bert Budding

---

## Welkom en mededelingen.

### We luisteren naar: 'Samen in de naam van Jezus...' \* ELB 218:1,2,3.

1. Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten dat God niet  
veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt

3. Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer.

## Stil gebed, bemoediging en groet.

### We luisteren naar fluitspel.

### Gebed om ontferming.

### We luisteren naar: U maakt ons één.... \* Opwekking 194.

U maakt ons één.  
U bracht ons tesamen,  
Wij eren en aanbidden U.  
U maakt ons één,  
U bracht ons tesamen,  
Wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,  
Dan bindt het ons saam,  
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.  
Wordt uw wil gedaan,  
Dan bindt het ons saam,  
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

### Tim vertelt een verhaal voor de kinderen: "Feest voor de koning...".

Kinderen gaan naar de kindernevendienst. Thema: De storm op het meer (n.a.v. Mattheüs 8: 23 – 27).

**Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.**

**Wilco leest uit de Bijbel: 1 Korintiërs 12: 12-27 (NBV).**

**We luisteren naar: ‘Vlammen zijn er vele.....’ \* NLB lied 970.**

**Verkondiging.**

**We luisteren naar fluitspel.**

**We luisteren naar: ‘Christus ons licht ....’ \* NLB 1005.**

**Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.**

**We luisteren naar een kinderlied: “Hand en voet...”, ondertussen komen de kinderen terug.**

**Oproep van Rianne Boon om meer leiding voor de kindernevendienst.**

**We luisteren naar: ‘Heer wat een voorrecht.....’ \* EL 212.**

Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

**Zending en zegen.**

**We luisteren naar: ‘Amen, amen, amen...’\* NLB lied 415:3.**

**Orgelspel.**

**Na de dienst bent u van harte welkom in  
dorpshuis “De Hoge Hof” voor koffie, thee en fris.**