



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 6 september 2020

Nummer: 20-30

Welkom in onze Eredienst!

In deze dienst wordt Albertus Jerfaas Geerten Angelino (Art) Weiman gedoopt.

De dienst is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten,	Zang:	Janneke Oppelaar, Annette van Baaren en Willy Oppelaar,
Organist:	Nelleke de Kok,	Kosters:	Maatje Schimmel en Jan Schuiling,
Ouderling van dienst:	Roely de Waard,	Geluid:	Henk van Blitterswijk.
Diaken:	Rien van Hal,		
Trompet:	Nicolien Mallan en Anne-Wil Oppelaar,		

De liturgie van deze dienst is als bijlage bij de Zondagsbrief gevoegd.

Collecten

De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk. Uw gift in de tweede doos is voor het Werelddiaconaat/ Kerk in Actie zal uw gift bestemmen voor hulp aan de kerk in Ghana. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen Christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk in Ghana kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden alfabetiseringscursussen georganiseerd waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van de bijbel. Helpt u mee helpen?

Voor diegenen die doneren via Givt: Collecte 1 is voor de kerk, collecte 2 is voor de diaconie en collecte 3 is deze zondag dus voor hulp aan de kerk in Ghana.

Meer informatie over Givt kunt u lezen in de folder die op de tafel onder de toren ligt.

Bloemen

Vandaag zijn de bloemen bestemd voor de heer Job van Hardeveld, Wijenburgsestraat 13. Van harte wensen we hem een voorspoedig herstel.

Nog meer bloemennieuws

In de tijd voor de coronacrisis werden de bloemen bij gemeenteleden bezorgd volgens een jaarrooster. Hierop stonden de namen van gemeenteleden die aangegeven hadden dit regelmatig te willen doen. Toen we alleen nog maar digitale diensten hadden, hebben de diakenen deze taak op zich genomen. En dat is tot op heden zo gebleven.

Toch willen we deze taak weer graag met u gaan delen. Alleen ... niet ieder die op het bloemenrooster staat, is 's zondags in de kerk aanwezig. Daarom zal vanaf vandaag, dus zondag 6 september, de ouderling van dienst tijdens de afkondigingen vragen wie er bereid is om die zondag de bloemen te bezorgen. De naam en het adres van degene die de bloemen krijgt, staat op De Zondagsbrief vermeld. Aarzel niet en geef aan dat u bereid bent om aan dit stukje gemeentewerk deel te nemen.

Meeleven met elkaar

De Heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18 in Echteld, is een aantal dagen opgenomen geweest in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel voor een operatie aan de urinewegen. Hij is inmiddels weer thuis. De operatie is gelukkig goed verlopen. Van harte beterschap toegewenst.

Aanmelding voor onze diensten U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst voor de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

Wandelen In coronatijd is het steeds weer zoeken hoe we elkaar op een veilige manier toch kunnen ontmoeten. Een goede vorm is wellicht om met elkaar te wandelen. In de buitenlucht en niet al te dicht op elkaar is goed te doen en is er alle gelegenheid om even bij te praten met deze en gene. We verzamelen op dinsdagmorgen om 09.30 uur bij de kerk. We vertrekken op dat tijdstip en lopen dan een route van maximaal 5 km. Na afloop drinken we koffie met wat lekkers in de kerk. Als het weer echt slecht is gaat het uiteraard niet door. De data zijn dinsdagmorgen 15, 22 en 29 september en 6 en 13 oktober, telkens om 09.30 uur. Daarna evalueren we en kijken hoe verder. U bent van harte welkom!

Gerrit Schouten

Jeugdkerk "Muffinmeeting" Op zondag 13 september gaan we beginnen met de eerste muffinmeeting. Als je van muffins houdt en op het voortgezet onderwijs zit, ben je welkom om 10.00 uur in dorps huis "de Hoge Hof".

Jouw leven heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van Covid 19. School was anders, maar vooral de dingen die je leven leuk maken mochten niet meer. Ondertussen hebben we weer wat meer vrijheid, maar leven op anderhalve meter afstand is ook voor jou als jongere niet makkelijk. In de Bijbel wordt ook veel gesproken over "ziek zijn" en wat dat met mensen doet. Ook toen waren er besmettelijke ziekten die een mensenleven behoorlijk op zijn kop zetten. We gaan er over praten en kijken of we er iets van kunnen leren voor nu.

Kom je ook? Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom!

Willy Oppelaar en Tineke Schouten

Agenda

Dinsdag 8 september	20.00 uur: Vergadering van de leiding van De Goede Herder (in de consistorie).
Zondag 13 september	10.00 uur: Dienst. Voorganger: Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen. In het dorps huis is van 10.00 uur tot 11.00 uur de Muffindienst, speciaal voor jongeren die naar het Voortgezet Onderwijs gaan (zie ook hierboven). Oppasdienst: Jeanet van Dieden. Bloemendienst: U???

Om over na te denken

*Grote kansen om iemand te helpen komen zelden voor,
maar kleine omringen ons elke dag.*

Uit 'Pepermunt'.