



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilehuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 30 augustus 2020

Nummer: 20-29

Welkom in onze Eredienst!

**In deze dienst nemen Thijs van Baaren en Jeroen Smit afscheid van de Kindernevendienst.
De dienst is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.**

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten,	Zang:	Hanneke van Arkel, Annette van Baaren, Henk van Blitterswijk,
Organist:	Jan Schouten,	Kosters:	Janneke Weiman en Theo van Rees,
Ouderling van dienst:	Willy Kerpentier,	Geluid:	Theo van Rees.
Diakenen:	Corrie van Dieden,		

Collecten

De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk. Uw gift in de tweede doos is voor het onderhoud van ons kerkgebouw (normaal gesproken zou er dus het miniatuurkerkje staan).

Voor diegenen die doneren via Givt: Collecte 1 is voor de kerk, collecte 2 is voor de diaconie en collecte 3 is deze zondag voor het onderhoud van de kerk.

Meer informatie over Givt kunt u lezen in de folder die op de tafel onder de toren ligt.

Bloemen

Ook vandaag staan er weer twee boeketten.

Het ene boeket gaat met een groet en beterschapswensen naar de heer Gert van Beusichem, Voorstraat 21.

Het is al weer enige tijd geleden dat hij thuiskwam na een ziekenhuisopname.

Met het andere boeket feliciteren we de heer Wim van Wijk, Achterstraat 36 nog van harte met zijn vijfentachtigste verjaardag. Ook dat is al weer een aantal weken geleden.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Joke van Hal (Achterstraat 12) heeft haar tweede chemokuur ontvangen. De komende tijd zullen er nog een aantal volgen. We wensen haar Zijn onmisbare Kracht toe!

Bij onze diensten

Zoals al is gepubliceerd zal vanaf september de aanmelding voor uw aanwezigheid tijdens de kerkdiensten veranderen.

U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst voor de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel.

Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruijme (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

Overstapdienst

Vandaag is dus de zgn. overstapdienst: Jeroen Smit en Thijs van Baaren nemen afscheid van de Kindernevendienst. Zij stappen beide over van de basisschool naar de middelbare school, van KND naar Candle Talk en de Muffin-meeting.

Het thema van de dienst is "Goede woorden...".

Kinderkerk De Goede Herder

Nadat we maanden geen Kinderkerk meer gehad hebben, hopen we op zondag 6 september weer te starten. We beginnen die zondag heel feestelijk, want Art Weiman (het broertje van Lisan en Jan) zal dan gedoopt worden. Vergeet niet dat opgave op vrijdagavond noodzakelijk is (zie hierboven). Maar voordat we beginnen hebben we eerst ons jaarlijkse uitje op 5 september (om 13.30 uur vertrekken we vanaf de kerk). Alle kinderen hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Vanaf 6 september is er ook weer oppassen (iedere zondag tijdens de kerkdienst in zaal Het Hofje van ons dorps-huis).

Orde van dienst voor deze zondag Speciaal voor de vele luisteraars thuis via 'Kerkdienst gemist' nemen we de orde van dienst in De Zondagsbrief op:

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
- We luisteren naar: "Woord dat ons oproept om te leven..." (Melodie: NLB 91a).
- Stil gebed.
- Bemoediging en groet.
- Aanvangstekst: "Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal" (Spreuken 25:11).
- Thema: 'Goede woorden...'
- Jeroen steekt de kindernevendienstkaars aan.
- Thijs bidt met ons.
- We luisteren naar: "Is wat je zegt wel echt..." (Uit: Geroepen om te zingen).
- Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
- Thijs leest uit de Bijbel: Jakobus 3:1-5 en 9-12 (BGT).
- We luisteren naar: De kracht van uw liefde..." Opwekking 488.
- Kalijn vertelt een verhaal.
- We luisteren naar: "Abba Vader..." NLB lied 886.
- Verkondiging.
- Muzikaal moment.
- We luisteren naar: "Roddelen" (Elly en Rikkert).
- Overstapmoment.
- Jeroen en Thijs krijgen de zegen mee.
- We luisteren naar: Lieve God, U gaat ons voor (melodie psalm 136).
- Kalijn overhandigt de Bijbels.
- Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
- Over de collecten bij de uitgang.
- We luisteren naar: "Ga met God..." NLB 416.
- Zending en zegen.
- We luisteren naar: "Amen, amen, amen..." NLB lied 415:3.
- Orgelspel.

Agenda

Maandag 31 augustus	20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de kerkzaal).
Vrijdag 4 september	Van 18.00 tot 20.00 uur: Gelegenheid tot opgave voor de dienst op 6 september. Zie ook hierboven.
Zaterdag 5 september	13.30 uur: Begin van het uitje van de Kindernevendienst (verzamelen bij de kerk).
Zondag 6 september	10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten. In deze dienst wordt Art Weiman gedoopt.

Om over na te denken

Als je je staande wilt houden, zul je op je knieën moeten.

Visje.