



# Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld  
0344 - 644806 \* 06 - 29048280  
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl  
www.kerkechteld.nl



## De Zondagsbrief

Datum: 19 juli 2020

Nummer: 20-23

### **Welkom in onze Eredienst.**

**De dienst is ook te beluisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).**

#### **Aan deze dienst werken mee:**

|                       |                                    |          |  |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--|
| Predikant:            | Ds. W. de Graaff uit Geldermalsen; | Zang:    | Izaäk van Harten<br>Kalijn Boneschansker |
| Organist:             | Nelleke de Kok                     |          | Bart-Jan Aleman                          |
| Ouderling van dienst: | Willy Kerpentier                   | Kosters: | Janneke Weiman                           |
| Diaken van dienst:    | Corrie van Dieden                  |          | Henk van Blitterswijk                    |

#### **Collecten**

De collecten worden in deze dienst gehouden aan de uitgang. Op de tafel staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkelijk worden verdeeld onder de diaconie en de kerk. Uw gift in de tweede doos bestemt de diaconie vandaag voor de Stichting Pax Kinderhulp.

Deze stichting zet zich al lange tijd in voor kinderen in Europa (en landen in de regio) die door oorlogen of rampen in uitzichtloze situaties opgroeien. De kinderen worden voor een aantal vakantieweken ondergebracht bij gastgezinnen in Nederland. Te denken valt aan kinderen uit Armenië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Polen (met onder meer een groep suikerpatiëntjes) en Duitsland (kinderen uit het voormalige Oost-Berlijn, wonend ver van alle mooie boulevards).

Alhoewel reizen door de coronacrisis momenteel niet mogelijk is, wordt er ook ter plekke veel hulp geboden. Zo is er onlangs voor € 1000 aan kinderschoenen uitgedeeld in Armenië. Veel mensen wonen daar nog steeds in een container t.g.v. een heftige aardbeving in 1988 (!).

Donderdag jl. werd bekend dat er een kerstpakketten-actie wordt voorbereid voor kinderen uit de Paxdoelgroep in Bosnië en Herzegovina.

Tot slot: enkele malen per jaar gaat er een container met onder meer kleding en speelgoed naar kinderen in Syrisch-Iraakse vluchtelingenkampen. Hierbij wordt veel steun verkregen door Iraakse vrijwilligers ter plaatse. Leuk is om te kunnen melden dat verschillende mensen uit onze gemeente sjaals en mutsen breien voor deze kinderen (het kan daar in de winter erg koud zijn). Voor verdere bijzonderheden: Maatje en Gert Schimmel vertellen u graag meer.

Voor diegenen die doneren via Givt: Collecte 1 is voor de kerk, collecte 2 is voor de diaconie en collecte 3 is deze zondag dus voor de Stichting Pax Kinderhulp. Meer informatie over Givt kunt u lezen in de folder die op de tafel onder de toren ligt.

#### **Bloemen**

De boeketten van deze zondag zijn bestemd voor Mw. Annie Schimmel – Klaassen, wonend in Elim te Ochten en voor Mw. Wien Klaassen – van Krieken, Van Balverenstraat 2 te Echteld.

Met de bloemen feliciteren we beide dames, die onlangs hun achtentachtigste verjaardag mochten vieren.

Er zijn verschillende weken dat er meerdere gemeenteleden in aanmerking komen voor de bloemen.

Het duurt dan soms wat langer voor er bloemen gebracht kunnen worden.

#### **Vakantie**

Onze predikant, Ds. Gerrit Schouten, geniet momenteel, samen met zijn vrouw Tineke, tot 16 augustus van een (werverdiende) vakantie.

Wanneer u tijdens zijn vakantie pastorale hulp nodig hebt, laat het dan weten aan de scriba: Gert Schimmel (0344 – 644806 Of 06 – 29048280). Hij zal u helpen hiervoor een oplossing te vinden.

#### **Bij onze diensten**

Zoals al eerder is meegedeeld mogen er (volgens de regels van het RIVM en de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland ) nu gelukkig weer gemeenteleden aanwezig zijn bij onze kerkdiensten. Dat mogen er, rekening houdend met de anderhalve meter regel, maximaal 48 zijn (dit is exclusief de mensen die aan de dienst

meewerken). Enige tijd geleden is bij alle gemeenteleden een brief met opgaveformulier voor het bijwonen van de diensten bezorgd en verschillenden hebben hierop gereageerd.

Er zijn toch vaak nog enkele plaatsen beschikbaar.

Daarvoor geldt het volgende: wanneer u op een zondag alsnog een dienst wilt bezoeken terwijl u zich niet hebt opgegeven, dan kunt u dat op de vrijdagavond voorafgaand aan die dienst tussen 18.00 uur en 20.00 telefonisch doorgeven aan Maatje en Gert Schimmel: 0344 – 644806. Weet u welkom, maar ... vol is vol.

Volledigheidshalve nog wat zaken op een rijtje:

- Tijdens alle diensten zijn er twee kosters aanwezig. Eén van de kosters zal u naar uw plaats(en) begeleiden.
- Er staat materiaal onder de toren om uw handen mee te ontsmetten.
- Daar ligt ook De Zondagsbrief. Die kunt u zelf pakken.
- Op de banken zijn de beschikbare zitplaatsen aangegeven, hierbij is uiteraard rekening gehouden met de anderhalve meter regel.
- Het toilet mag alleen bij hoge uitzondering worden gebruikt.
- De kapstokken worden de komende tijd niet gebruikt. Wilt u uw jas daarom meenemen de kerk in?
- Ook de kachel zal indien nodig uitgeschakeld zijn, dit om luchtverplaatsing te voorkomen.
- Samen zingen is niet toegestaan. Wel zal er voorin de kerk (naast de kansel) door een drietal gemeenteleden worden gezongen.

**Jaarrekeningen over 2019 van Kerk en Diaconie.** In de afgelopen weken hebben het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de jaarrekeningen over 2019 van zowel de kerk als de diaconie besproken en vastgesteld.

Verkorte versies daarvan zijn te lezen op onze website [www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl). Met grote dankbaarheid kan worden gesteld dat onze kerk er financieel goed voorstaat!!

Wanneer u de rekeningen wilt inzien, dan kan dat natuurlijk: ze liggen van 21 juli tot 24 juli ter inzage.

Voor de rekening van de diaconie kunt u telefonisch een afspraak maken met Arie Oppelaar, 0344 – 643271. Hij woont Molensteeg 11 te IJzendoorn.

Voor de rekening van de kerk kunt u telefonisch afspreken met Gerd-Jan Weiman, 06 – 25592101. Zijn adres is Ooisestraat 13 in Echteld.

#### **Orde van dienst voor deze zondag**

Speciaal voor de vele luisteraars thuis via 'Kerkdienst gemist' nemen

we de orde van dienst in De Zondagsbrief op:

- *Welkom en mededelingen.*
- *We luisteren naar Lied 84: 1 en 2.*
- *Stil gebed.*
- *Votum en groet.*
- *We luisteren naar Lied 84: 3.*
- *Gebed / genadeverkondiging en gebod Gods.*
- *We luisteren naar Lied 885.*
- *Gebed bij de opening van de schrift.*
- *Lezingen door de ouderling van dienst: Lukas 15: 1 – 10 en Filippenzen 4: 4 – 7.*
- *We luisteren naar Lied 450.*
- *Verkondiging.*
- *Meditatief orgelspel.*
- *We luisteren naar Lied 907: 1, 3 en 4.*
- *Gebeden / stil gebed / Onze Vader.*
- *We luisteren naar Lied 653: 1, 4 en 7.*
- *Zegen.*
- *We luisteren naar Lied 415: 3.*

**Agenda** (waarin ter informatie alvast een aantal bijzondere diensten is opgenomen)

- Zondag 26 juli 10.00 uur: Dienst. Voorganger Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen.
- Zondag 23 augustus Viering van het Heilig Avondmaal.
- Zondag 30 augustus Overstapdienst.
- Zondag 6 september Doopdienst. Er worden twee kinderen gedoopt.
- Zondag 27 september Startzondag.

#### **Om over na te denken**

Zonder God kunnen wij het niet en zonder ons wil God het niet.

Ingestuurd door een gemeentelid.