

De Kerk roept nummer - 2020 - Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 29 maart Geen dienst

Zondag 5 april Palmpasen. Geen dienst

Witte donderdag 9 april H.A. Onder voorbehoud
Voorganger: ds Gerrit Schouten

Goede Vrijdag 10 april Onder voorbehoud
Voorganger: ds Gerrit Schouten

Stille Zaterdag 11 april onder voorbehoud
Voorganger ds Gerrit Schouten

Bloemen

Zondag 8 maart waren de bloemen bestemd voor mevrouw Corry Versteeg – Pallada , Stationsweg 27a. We willen haar daarmee hartelijk danken voor haar inzet als bezoekdame van de HVD.

Hoewel er geen dienst was zijn er ook zondag 15 maart bloemen bezorgd en wel bij mevrouw J.C. de Heus Kegelaar, Kerkeland 6. Ook u nog van harte gefeliciteerd met uw 92^e verjaardag op 13 maart.

Meeleven met elkaar

Joop Nijhof van het Kerkeland is weer thuis uit het ziekenhuis. Hij voelt zich stukken beter maar blijft voorlopig nog onder controle. We hopen voor hem en zijn gezin dat de klachten nu voorgoed voorbij zijn.

Jarigen 80+

Er zijn deze weken geen 80 plussers die jarig zijn. Maar hartelijke felicitaties aan alle anderen die in deze weken hun verjaardag vieren.

Paasmiddag 60+

Als het corona-virus geen roet in het eten gooit dan.... hopen we samen te kunnen komen voor de Paasviering. Zoals gebruikelijk op Stille Zaterdag. U bent van harte welkom in Dorpshuis “de Hoge Hof” op zaterdag 11 april a.s. Aanvang 15.00 uur.

Voor de broodmaaltijd willen we graag weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Ook vervoer kan geregeld worden.

Tot en met dinsdag 7 april kunt u zich opgeven bij:

Marjolein van Harten, tel. 622350

Corrie van Dieden, tel. 617974

Marc van Dieden, tel. 607979

Graag tot ziens op 11 april.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende regels.

Uit de pastorie

Een kerkdienst afgelasten. Dat doe je als kerkenraad niet zomaar. Toch is dat de realiteit voor de komende weken. In elk geval tot en met maandag 6 april zijn bijna alle kerkelijke activiteiten, zowel de diensten als de doordeweekse activiteiten, stop gezet. Of we de Paascyclus kunnen vieren valt nog te bezien. We houden u op de hoogte via de Zondagsbrief. Maar zullen we ondertussen op elkaar blijven letten? Wellicht zijn er mensen in uw naaste omgeving die hulp nodig hebben of wat extra aandacht. We leven in een digitale wereld. Ook al kunnen we elkaar niet ontmoeten, via internet en telefoon kunnen we elkaar ook spreken. Boven alles is dit ook een tijd om te bidden. Voor artsen en verzorgenden die extra druk zijn en meer risico lopen. Voor mensen die getroffen zijn door het virus en in meer of mindere mate ziek worden. Laten we ook bidden voor de velen die in angst leven. Het coronavirus raakt ook aan de grenzen van onze verzorgingsstaat waarin we ons soms onaantastbaar wanen. Maar het is ook zoals we elke kerkdienst beginnen: “Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft”.

Om over na te denken

“Stilte is de zendtijd van de Geest”.

Barend Wallet

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

www.kerkechteld.nl