

## **De Kerk roept nummer 5 2020 – Echteld.**

### **Kerkdiensten.**

Woensdag 11 maart, 19.30 uur Biddag

Ds Wija de Kam - Diepenveen

Muzikale medewerking: kerkkoor "Looft den Heer"

Zondag 15 maart, 10.00 uur:

Ds. M. Muijen

Kinderoppas: Line Woldringh

Bloemendienst: Hennie Budding - van Wijk

Zondag 22 maart, 10.00 uur:

Ds. Gerrit Schouten

Kinderoppas: Hannah van de Berg

Bloemendienst: Marinus van den Berg

### **Bloemen**

De bloemen uit de dienst van 23 februari gingen met een hartelijke groet naar mevrouw Dicky Quint-Hobé, Zwijning 31 in Ochten. We bedanken haar daarmee voor haar inzet als HVD dame.

Zondag 1 maart gingen de bloemen, met een hartelijke groet en een felicitatie voor haar achtentachtigste verjaardag, naar mevrouw G. Hobé – Snoek, Achterstraat 9.

### **"Tussen Hemel En Aarde"**

Hoi! Wij van kinderkerk "De Goede Herder" zijn op zondag 1 maart begonnen met het paasproject. Het thema is dit jaar: "Tussen Hemel En Aarde" Het zou echt superleuk zijn als jij er ook bij bent!

Op de volgende data beginnen we in de kerk: 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart. Op zaterdag 4 april willen we palmpaasstokken maken (Info volgt). 5 april hopen we je ook in de kerk te zien. We gaan dan met de palmpaasstokken op pad. En dan vieren we graag op 12 april samen met jou het Paasfeest.

### **Strooptocht**

In de week van 22-28 maart gaan we met elkaar op strooptocht. Wat houdt dat in? Heel simpel. Bak pannenkoeken en vraag iemand anders om ze samen op te eten. Pannenkoeken bakken kan (bijna) iedereen. Pannenkoeken lust (bijna) iedereen. Je kunt een paar mensen uitnodigen, je kunt als oudere een jongere uitnodigen of omgekeerd, je kunt met 2 gezinnen eten..... Kortom; een strooptocht is een eenvoudige maaltijd in de veertigdagentijd die je deelt met anderen. Doet u/jij ook mee? Nodig dan één of meerdere mensen uit, spreek een datum en plaats af. Maak een gezellige foto en stuur die naar ondergetekende. Gerrit Schouten

### **Candle Talk**

Woensdagavond 18 maart, om 18.45 uur, zijn de jongeren weer welkom voor Candle Talk in de consistorie. We gaan met elkaar praten over de tegenstander van God, de duivel, die ons steeds weer in verleiding brengt.

### **Meeleven met elkaar**

Joop Nijhof van het Kerkenland heeft een operatie ondergaan in ziekenhuis Rivierenland. Hij is weer thuis en heeft goede hoop dat de bron van alle problemen nu is aangepakt. We wensen hem van harte beterschap toe.

Dat geldt ook voor Stephan Schuurman. In de afgelopen week is hij eindelijk van zijn niersteen verlost; het was een flinke. Zoals het er nu uitziet gaat alles gelukkig goed en kan hij vanaf dit weekend samen met zijn gezin volop gaan genieten van hun nieuwe woning in Zoelen (Spinrok 27, 4011 EG).

### **Jarigen 80+**

Mevr. J.C. de Heus – Kegelaar, Kerkeland 6, viert op 13 maart haar 92<sup>e</sup> verjaardag.

Mevr. W.H.C. Heij – Vermeulen, Kerkeland 22 viert op 13 maart haar 82<sup>e</sup> verjaardag.

Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

### **Collecten en giften februari 2019**

*College van diakenen:*

*Collecten Erediensten € 195,87*

*Extra collecte KIA Werelddiaconaat € 64,85 en Binnenlands diaconaat € 46,70*

*H.A. Coll. Hospice Vrijthof € 93,20*

*Gift via ds. Schouten € 20,00*

College van Kerkrentmeesters :

Opbrengst collecten erediensten € 194,17.

Extra collecte t.b.v. JOP Sirkelstag € 52,85.

Giften ontvangen via ds. Schouten € 5,= / € 10,= en € 500,=.

Gift via Dini Pison € 10,= en via Marinus vd Berg € 5,=.

Giften bij begrafenis 2 x € 10,=.

### **Kerkbalans 2020**

Om stil van te worden en vooral om dankbaar voor te zijn. Inmiddels is de Actie Kerkbalans geëvalueerd en de toezeggingen zijn geteld. De teller staat op € 36.257,= (ter vergelijking: in 2018 was € 34.250,= toegezegd en in 2019 € 36.230,=).

Geweldig!!!! Ieder dank voor zijn of haar toezegging. Gemaakte plannen kunnen hiermee uitgevoerd worden. We houden u op de hoogte!

### **Agenda**

Woensdag 18 maart Candle Talk

Donderdag 19 maart vergadering kerkrentmeesters

Donderdag 26 maart Kerkenraad

### **Tenslotte**

Het kan u bijna niet ontgaan zijn. De beelden van vluchtelingen uit Idlib. Vluchten kan niet omdat Turkije de grens potdicht houdt. Blijven kan ook niet omdat over hun hoofden heen een smerige oorlog wordt uitgevochten. Vluchtelingen bij de Turks/Griekse grens die als pionnen gebruikt worden in een machtsspel om meer geld. Vluchtelingen die al jaren creperen in een kamp op Lesbos en de wanhoop nabij zijn. Vluchtelingen in Nederland die

wachten en wachten. Hoeveel mensen zwerven rond op deze aarde zonder thuis en zonder toekomst? Niemand die het precies weet. Ook ik begrijp dat we in Europa en in Nederland niet onbeperkt vluchtelingen kunnen toelaten. Maar wat zij Jezus ook al weer in die bekenden gelijkenis? "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op....." Wie wint? Ons verstand of toch ons hart? Een gezegende veertigdagentijd toegewenst! Ds Gerrit Schouten

**Om over na te denken**

"Onze nobele daden worden in water beschreven, maar de slechte gegraveerd in koper".

Shakespeare

**Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,**

Ds Gerrit Schouten

[www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl)