



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
0344 – 644806 * 06 – 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



*“Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van
het kwaad, Hij verbergt mij veilig in zijn tent”
Psalm 27:5*

Echteld, 19 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Schuilen, dat doen we allemaal wel eens. Voor de regen, voor de kou, voor de felle zon maar ook als er gevaar dreigt. En dat is de situatie waar we ons nu in bevinden. Wie had dat nu kunnen bedenken, dat ons land op zo'n ingrijpende manier nagenoeg stilvalt. Het coronavirus doet ons niet alleen beseffen hoe kwetsbaar ons leven is maar meer nog hoe afhankelijk wij zijn van God en van elkaar. Maar we schuilen voor een onzichtbare tegenstander. We weten niet eens waar het gevaar zich precies bevindt. En dat maakt onzeker.

Psalm 27 is een psalm waarin het gaat over David. Ook hij verlangt er vurig naar te mogen schuilen in de tempel, het huis van God. Die tempel is voor hem een toevluchtsoord te midden van de strijd van het leven. In de tempel voelt hij zich dicht bij God, veilig en geborgen. Hij zou wel alle dagen van zijn leven willen wonen in dat huis van de Heer. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, om Hem te ontmoeten in zijn tempel. Maar schuilen moet geen vluchten worden. Het alledaagse leven,

hoe moeilijk ook, dient ook geleefd te worden. Dat vraagt om moed. Zeker ook voor ons nu het coronavirus als een onzichtbare vijand rondgaat.

Juist als kerk kunnen we in deze tijd extra naar elkaar omzien. Juist de digitale wereld biedt ons tal van mogelijkheden om op een andere, maar wel veilige manier met elkaar te communiceren.

Maar er is meer. Psalm 27 gaat ongemerkt over in een gebed. “Verberg uw gelaat niet voor mij”. Juist nu het leven van veel mensen (deels) stilvalt kunnen we ook tijd nemen voor gebed. Bidden voor elkaar maar meer nog voor de wereld om ons heen. Voor mensen die ernstig ziek zijn door het virus. Voor artsen, verpleegkundigen en anderen die werken in de zorg en veel risico lopen op besmetting. Bidden voor onze wereld zoals in het oude Israël de priesters in de tempel bidden voor heel het volk.

Bidden is ook een vorm van schuilen, schuilen bij God die ons juist nu nabij wil zijn

*Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.*

NLB Lied 939:1

Zondagmorgen 22 maart

Vanaf zondagmorgen 22 maart wordt er iedere zondag via Kerkdienst Gemist een ochtendgebed uitgezonden. Een korte liturgie met een korte overdenking uitgesproken door ds. Gerrit Schouten. Onze organist,

Nelleke de Kok verleent muzikale medewerking. Wellicht kunt u de uitzending om 10.00 uur rechtstreeks volgen.

Ga hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl en kies voor Echteld. Verder wijst het zichzelf. Als dat niet lukt door overbelasting van het systeem, probeert u het een uur later dan nog eens.

Na het ochtendgebed is de kerk van 10.30 uur tot 11.30 uur open. U kunt, wanneer u dat wilt, in de kerk bidden en / of een licht ontsteken. Loop de kerk binnen via de ingang in de toren en verlaat de kerk via de consistorie. De koster zal er op toezien dat een beperkt aantal mensen tegelijk in de kerk aanwezig is.

Klok luiden

Op woensdagen zullen in veel plaatsen in onze land de kerkklokken luiden. Dit als teken van solidariteit en steun aan elkaar. Ook in Echteld is dat gisteren al gebeurd en zal dat de komende tijd gebeuren en wel van 19.00 uur tot 19.15 uur.

En verder

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld heeft besloten om, conform de adviezen van de overheid, alle kerkelijke activiteiten, inclusief het bezoekwerk tot in ieder geval 6 april stop te zetten.

Dat betekent dat er geen kerkdiensten zullen worden gehouden, het kerkkoor niet zal repeteren, er geen activiteiten van en voor de jeugd zijn (zo zullen ook de jaarlijkse verkoop van paaseitjes door De Goede Herder en het maken van palmpaasstocken geen doorgang hebben).

Wanneer u in deze tijd jarig bent, zult u wel het bekende enveloppe van het verjaardagsfonds in de brievenbus vinden. Het ophalen zal echter pas plaatsvinden wanneer alles weer veilig is.

Over de gang van zaken ná 6 april (o.a. in de zgn. Stille week en de Paasviering) is op dit moment nog weinig te zeggen. We houden u op de hoogte.

Dit heeft ook gevolgen voor de Paaseditie van De Hoeksteen. Omdat er nog zoveel onzeker is, heeft de Kerkenraad besloten die dit jaar helaas niet te laten verschijnen.

In deze tijd, de Veertigdagentijd, zou tijdens de kerkdienst wekelijks worden gecollecteerd voor Kinderen in de Knel. Helaas kan dat nu dus niet gebeuren.

Maar, wanneer u dit goede doel tóch wilt steunen, maak dan een gift over naar NL14 RBRB 0687 6181 34 t. n. v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld, dit onder vermelding van 'Kinderen in de Knel'.

Onze predikant, ds. Gerrit Schouten is op maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor **ieder** die met vragen of problemen zit óf gewoon even met iemand wil praten. Indien nodig helpt hij mee om hulp of een oplossing te zoeken. Zijn telefoonnummer is 0344 – 641 352.

Wanneer u hulp nodig heeft voor praktische zaken, kunt u ook contact opnemen met Helpende Handen. Bel dan met Izaäk van Harten (0344 – 622 350 of 06 – 536 470 16).

Voor ouders en grootouders die (klein)kinderen thuis hebben die klaar zijn met hun schoolwerk en die nu wat anders willen gaan doen, kijk dan eens op

<https://creatiefkinderkwerk.nl/ideeen/1414-online-kinderprogramma-1-god-roept-abram>.

Wellicht komt u daarop iets leuks tegen.

Tot slot roepen we ieder op om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Laten we ook in dit opzicht er samen voor de ander zijn.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld wenst u en de uwen Gods kracht toe in deze moeilijke tijd.

Namens de Kerkenraad groeten u

Ds. Gerrit Schouten
predikant

Izaäk van Harten
voorzitter

Gert Schimmel
scriba