



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 8 maart 2020

Nummer: 20-10

Welkom in onze Eredienst! Tweede zondag van de Veertigdagentijd.

Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Organist Mw. Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst Gert Schimmel.
Koster Henk van Blitterswijk.

Schriftlezing Mattheüs 5: 13 - 16.
Thema De Goede Herder Laat zien wie je echt bent! (n.a.v. Mattheüs 5: 13 - 16).

Collecten De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.

Aan de uitgang vragen we uw hulp voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk Nederland in ons eigen land onder het motto: **Nederland – Als kerk naar de mensen toe.**

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om 'zomaar' een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten sommige kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt startende pioniersplekken. Helpt u mee? Zie verder de flyer die u bij deze Zondagsbrief hebt gekregen.

Onze bloemengroet Vandaag zijn de bloemen bestemd voor mevrouw Corry Versteeg – Pallada, Stationsweg 27a. We willen haar daarmee hartelijk danken voor haar inzet als bezoekdame van de HVD.

Meeleven met elkaar De heer Joop Nijhof van het Kerkeland is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Een teleurstelling. De hoop was dat het probleem nu boven water zou zijn en Joop zou opknappen. Maar er is opnieuw een ontsteking geconstateerd. Deze week hoopt hij meer duidelijkheid te krijgen.

Een nieuwe paaskaars Vandaag is er nog, na afloop van de dienst, gelegenheid om een nieuwe thuispaaskaars te bestellen. Het bestelformulier ligt dan op de tafel voor in de kerk. Bent u niet in staat om op een van die zondagen te bestellen, neem dan tijdig even contact op met Maatje en Gert Schimmel. Op 9 maart zal de totale Echteldse bestelling worden verzonden. Wanneer de kaarsen ontvangen zijn, ontvangt u uiteraard bericht.

Het paasproject van De Goede Herder Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Vorige week is De Goede Herder gestart met het paasproject 2020. Het thema is dit jaar **'Tussen hemel en aarde'**. Centraal staat de boodschap van Jezus, zoals die naar voren komt in de Bergrede.

Vandaag horen we hoe in Mattheüs 5: 13 – 16 Jezus uitlegt dat je zijn leerlingen herkent aan de manier waarop zij leven: Laat zien wie je echt bent!!! Hij gebruikt hierbij twee beelden: zout en een lamp.

We zingen 'Ik zal er zijn' (Hemelhoog, lied 460).

1 - Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

2 - Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3 - De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. **REFREIN**

4 - O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. **REFREIN**

REFREIN

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Biddag voor gewas en arbeid Op woensdag 11 maart willen we om 19.30 uur Gods zegen vragen over de groei van onze gewassen en ons werk in het komende zomerseizoen: biduur voor gewas en arbeid.

Ons kerkkoor 'Looft den Heer' zal aan deze dienst meewerken. Ds. Wya de Kam - Diepeveen is onze voorganger.

Na de dienst verkoopt de ZWO-commissie Fairtrade producten. Dat gebeurt in de consistorie.

Fairtrade producten zijn herkenbaar aan het groenblauwe logo. De producenten krijgen gegarandeerd voldoende betaald om de producten te kunnen telen. De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden, zonder kinder- en dwangarbeid.

De opbrengst van de verkoping is voor 'Kinderen in de Knel'. 'Kinderen in de Knel' is een onderdeel van 'Kerk in Actie' en komt op voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Zij komt op voor hun rechten, zoals het recht op onderwijs.

Wij hopen van harte u te ontmoeten bij de verkoping! Brengt u uw portemonnee mee?

PaasChallenge

Met de jongeren willen we op vrijdagavond 3 april een PaasChallenge houden.

Het is een spelvorm waarin de jongeren allerlei problemen moeten oplossen zoals je dat ook ziet bij "Wie is de mol". Het spel speelt rondom de kruisiging en opstanding van Jezus. Allerlei elementen als verraad, vergeving en intriges spelen een rol. Super spannend en de moeite waard om mee te doen.

Kijk op internet voor meer info. Je kunt je opgeven bij Annette van Baaren: pedicureannette@gmail.com of bij ds Gerrit Schouten 06 - 39432924. Details over het programma volgen nog.

Gespreksgroepen

Maandag 9 maart komen we weer bij elkaar voor de gespreksgroepen. De middaggroep doet dat om 14.00 uur bij Gijs en Roely de Waard, Wijenburgsestraat 2 en de avondgroep om 20.00 uur bij Arie en Willie Oppelaar, Molensteeg 11 in IJzendoorn.

We bespreken de gelijkennis van de onrechtvaardige rechter. (Lukas 18:1-8) Lees in het boekje blz. 35 t/m 43 alvast eens door.

Agenda

- Maandag 9 maart 14.00 en 20.00 uur: Gespreksgroepen. Zie hierboven.
- Woensdag 11 maart 19.30 uur: Biduur voor gewas en arbeid. Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen. Aan deze dienst werkt ons kerkkoor 'Looft den Heer' mee. Na afloop is er in de consistorie verkoop van Fairtrade producten. Zie hierboven.
- Zondag 15 maart 10.00 uur: Dienst. Mw. Ds. M. Muijen uit Tiel. Derde zondag in de Veertigdagentijd. Oppassen: Line Woldringh. Bloemendienst: Henny Budding.

Om over na te denken

**Als je door de bomen het bos niet meer ziet,
Volg dan het pad van je hart, dat leidt naar vrede, liefde en geluk.**

Ingestuurd door een trouw lezer van De Zondagsbrief.