



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 8 september 2019

Nummer: 19-32

Welkom in onze Eredienst!

In deze dienst ontvangt Eslyn Maatje Marion Schuurman de Heilige Doop.

Voorganger

Ds. Gerrit Schouten

Organist

Wouter van de Hoef

Ouderling van dienst

Marinus van den Berg

Koster

Henk van Blitterswijk

Schriftlezing

Numeri 13: 1-3 en 21-33

Thema De Goede Herder

Twaalf mannen verkennen Kanaän (n.a.v. Numeri 13: 1-3 en 21-33)

Collecten

De eerste rondgang bestemt de diaconie voor het werk in onze eigen gemeente. De tweede collecte is bestemd voor ons Echteldse kerkenwerk.

Aan de uitgang vragen we uw bijdrage voor het missionair werk van de Protestantse Kerk Nederland. Mede met uw bijdrage worden kerken ondersteund om mensen bij het kerkzijn te betrekken. Dit gebeurt o.a. door het ontwikkelen van materialen en cursussen.

Bloemen

De bloemen van vandaag gaan, met een hartelijke groet en beterschapswensen, naar de heer Jaap van Ommeren, Ooissestraat 18.

Meeleven met elkaar

We leven mee met de familie van Lavieren, A. Jacobsstraat 68 uit Ochten; In augustus overleed hun schoonzoon Wim op de leeftijd van 50 jaar. Een groot verdriet voor dochter Alida en de kinderen, maar ook voor meneer en mevrouw van Lavieren zelf.

Op zondag 1 september is de vader van Albert van Baaren uit Ochten op 73 jarige leeftijd overleden. We wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe.

We zijn blij met Annalette Leeuw; ze heeft positieve berichten gekregen uit het ziekenhuis. Het melanoom is helemaal weggenomen.

U allen van harte Gods zegen toegewenst

HARTELIJK BEDANKT!

Voor de vele blijken van betrokkenheid na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa GERT VAN DE HOEF, wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, hartelijk bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en uw aanwezigheid. Het was voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij gewaardeerd werd.

*Namens de familie,
Sandra van de Hoef – de Haan.*

Van De Goede Herder

Inmiddels is het werk van Kindernevendienst De Goede Herder weer van start gegaan en wel, traditioneel, met het bosuitje (gisteren, zaterdag 7 september). Vandaag is er weer 'gewoon kindernevendienst'.

Hoewel gewoon??? Ineke van Zoest – Budding is na 15 jaar (heel) trouwe dienst gestopt met haar werk als leidster van de Kindernevendienst. We bedanken haar heel hartelijk voor het vele werk dat zij heeft verricht.

Ook Jannemiek van den Berg is met haar nevendienstwerk gestopt. Jammer! Maar ook voor Jannemiek geldt: heel hartelijk bedankt voor alles wat je hebt gedaan.

Het vertrek van Ineke en Jannemiek betekent helaas ook dat De Goede Herder **dringend** mensen nodig heeft die zich willen inzetten voor dit stuk kerkenwerk.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan eens contact op met Maatje Schimmel, 06 – 52331473 (Kerkeland 18 in Echteld).

We zingen “Kind wij dragen je op handen” (melodie Gez. 435, liedboek 1973)

- | | |
|--|---|
| 1. Kind, wij dragen je op handen naar het water van de bron.
Want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het waarom.
Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn. | 2. Als jouw naam wordt uitgesproken over duister water heen,
is jouw eenzaamheid gebroken, ben je hier niet meer alleen.
Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn. |
| 4. Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is, gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist. | Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn. |

Huwelijk

Op donderdag 19 september gaan Diederik Schmidt en Christianne van Eden, Hopveld 27 in Beneden-Leeuwen trouwen. Om 15.00 uur is er een dienst in onze kerk waarin we een zegen vragen over hun huwelijk. Voorganger is ds. Gerrit Schouten. We wensen het bruidspaar een fijne en feestelijke dag toe, maar boven alles Gods zegen op hun gezamenlijke levensweg!

Jeugdhonk ‘De Ontmoeting’

De activiteiten in het jeugdhonk “de Ontmoeting”, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8, gaan weer van start. Het jeugdhonk is weer open op woensdag 11 september a.s. van 13.30 uur tot 14.45 uur.

We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna gaan we een diertje knutselen. We zouden het superleuk vinden als je (weer) naar het jeugdhonk komt om samen met ons te knutselen, kletsen en wat te drinken.

Je doet toch ook (weer) mee? Opgeven kan tot 10 september bij Willy Kerpentier: bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!

Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni (steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).

Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef je mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte.

Agenda

- Woensdag 11 september 13.30 uur: De Ontmoeting gaat open. Zie hierboven.
- Donderdag 12 september 20.00 uur: Vergadering van de leiding van De Goede Herder, Kerkeland 18.
- Zondag 15 september 10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Oppassen: Hannah van den Berg. Bloemendienst: Albert van Baaren.
Rijden kerkauto: Arie Oppelaar.
- Zondag 29 september Startzondag. Nadere informatie volgt.
Goed is om nu al te weten is al wel dat we om 09.00 uur starten met een ontbijt in het Dorpshuis.

Om over na te denken

Je kunt niet kiezen hoe je zult sterven of wanneer.
Je kunt wel kiezen hoe je nu zult leven!

Joan Baez