

De Kerk roept nummer 16 - 2019 - Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 1 september, 10.00 uur:

Ds. Gerrit Schouten.

Kinderoppas: geen.

Bloemendienst: Roely de Waard.

Koffiedrinken na de dienst en inzameling voor de voedselbank Tiel.

Zondag 8 september, 10.00 uur: Doopdienst.

Ds. Gerrit Schouten.

Kinderoppas: Dian van Zoest.

Bloemendienst: Joke Brouwer.

Dopen.

Op zondag 8 september zal Eslyn Maatje Marion Schuurman het teken van de doop ontvangen. Bijzonder omdat God zijn liefde voor ons zichtbaar maakt. Bijzonder omdat een doopdienst in onze kleine gemeente niet zo vaak voorkomt. Samen met Jolanda en Stephan hebben we de dienst al voorbereid. We lezen uit Numeri 13, over de verspieders die het land Kanaän gaan verkennen. Een verhaal over geloof en ongeloof, over het zien van (on)mogelijkheden. Ook in de geloofsopvoeding is dat van groot belang.

Openbare belijdenis.

Loop jij al langer rond met vragen over God en geloof? Heeft jouw geloof misschien een verdieping doorgemaakt waardoor je zegt: Dat zou ik wel met anderen willen delen?

Wellicht zijn dat goede redenen om eens deel te nemen aan een belijdenisgroep.

Openbare belijdenis wil niet zeggen: Ik weet alles over God en de Bijbel, ik ben er klaar voor. Vragen zullen er altijd blijven. Openbare belijdenis is een moment onderweg. Een moment waarop je zegt: Ik heb genoeg geloof om te vertrouwen dat God met mij op weg wil gaan. Openbare belijdenis heeft ook een belangrijke link met de doop. Het "ja" van je ouders vraagt om een "ja" van jouzelf. Sta jij daar open voor neem dan contact op met ondergetekende. We proberen een belijdenisgroep te vormen en ergens rond Pasen of Pinksteren volgend jaar heb je de mogelijkheid om openbare belijdenis te doen. Je bent van harte welkom! Ds. Gerrit Schouten.

Startzondag.

Op zondag 29 september houden we de startzondag. We sluiten in een feestelijke dienst voor jong en oud aan bij het landelijke jaarthema "een goed verhaal". We willen vooraf eten met elkaar. Na de dienst drinken we koffie en is er een vervolg programma. Om uiterlijk 12.00 uur sluiten we af.

Bloemen.

Op zondag 21 juli waren er twee boeketten: met het eerste boeket feliciteerden we de heer Jan Weiman, Saneringsweg 1 in Echteld, van harte met zijn vijfentachtigste verjaardag. Het tweede boeket is als een bemoedigende bloemengroet gebracht bij de heer Herman Hol, Het Hoogbroek 5 in Echteld.

Op zondag 28 juli zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor haar negenentachtigste verjaardag gebracht naar mevrouw R. van Gelderen - van Eck, Achterstraat 25 in Echteld.

Op zondag 4 augustus zijn de bloemen, met een hartelijke groet en beterschapswensen, gebracht naar mevrouw Prijs - Pallada, Kerkenland 8 in Echteld.

Op zondag 11 augustus kregen de heer en mevrouw Pallada - Meeuwsen, Gelderse Singel 8 in Lienden de bloemen; van harte gefeliciteerd met uw 40 jarig huwelijk.

Op zondag 18 augustus waren er twee boeketten: één boeket was voor mevrouw Gerda Tap - van Ommeren, Achterstraat 8 in Echteld, we wensen haar een voorspoedig herstel toe na haar operatie.

Het andere boeket was voor de heer en mevrouw van Meeteren - van den Heuvel, Ommersteinsstraat 1 in Echteld; we feliciteren hen van harte met hun 40 jarig huwelijk.

Meeleven met elkaar.

Mevrouw W.H.E. Prijs - Pallada, Kerkenland 8 in Echteld, heeft in het ziekenhuis gelegen in verband met een herseninfarct. Ze is nu weer thuis om verder te revalideren en te herstellen.

De gezondheidstoestand van de heer Roland Hanselaar, Burgemeester H. Houtkoperlaan 36 in Ochten is naar omstandigheden stabiel. De tumor in de longen is niet groter geworden. "Ik leef in genadetijd", zo duidde hij zelf de situatie van dit moment.

Mevrouw Gerda Tap - van Ommeren, Achterstraat 8 in Echteld, is voor een heupoperatie opgenomen geweest in het ziekenhuis, veel sterkte toegewenst bij de verdere revalidatie.

Bij mevrouw Annalette Leeuw - de Dreu, Wethouder M. J. vd Hatertstraat 51 in IJzendoorn, is een moedervlek verwijderd, dat helaas een melanoom bleek te zijn. Er komt nog een kleine vervolg ingreep, we wensen Annalette veel sterkte.

We wensen allen van harte Gods zegen toe.

In memoriam.

In de vroege ochtend van maandag 12 augustus 2019 is in ziekenhuis Rivierenland in Tiel overleden Pieter Plomp, Stationsweg 5-13 in Tiel. Piet is bijna 70 jaar geworden. Piet is geboren op 21 september 1949 in Oud-Beijerland als tweede in het gezin Plomp, naast zijn oudere zus Maatje en later zijn jongere zus Ploni. Na een jaar kweekschool is hij gaan werken als vertegenwoordiger in de autohandel in Gorinchem. Vervolgens werkte hij als vertegenwoordiger en op kantoor bij Katja Drop in 's-Heerenberg. Daarna werd hij International Logistic Manager bij London Rubber Company (nu Scholl). Dit werk bracht met zich mee dat hij veel moest reizen. Samen met zijn toenmalige vrouw Inge heeft Piet in 1995 twee dochters gekregen, de tweeling Anniek en Laura. Uit een latere relatie, toen hij samen met Annamaria in Praag woonde, is dochter Natalie geboren in 2007.

Tijdens zijn periode in Praag, ongeveer tien jaar geleden, stopten zijn werkzaamheden vanwege reorganisatie binnen het bedrijf. In 2010 is hij weer naar Nederland gekomen. Hij heeft een jaar bij zijn zus en zwager Maatje en Gert Schimmel gewoond en vervolgens is hij verhuisd naar de Stationsweg in Tiel.

Twee jaar geleden kreeg Piet het trieste bericht dat hij prostaatkanker had, met uitzaaiingen in zijn wervelkolom. Dat werd het begin van een soms heel zwaar gevecht dat Piet met het hem kenmerkende optimisme iedere keer weer voluit aanging.

Daarnaast zocht en vond hij houvast in zijn geloof. Hij sloot zich aan bij de gemeente in Echteld, omdat hij zich hier heel welkom voelde en er heel veel steun en warmte ontving. Tot de zondag voor zijn overlijden bezocht hij als het even kon de kerkdiensten.

Op maandag 19 augustus werd de druk bezochte dankdienst voor zijn leven gehouden in onze kerk. Piet wilde graag in deze dienst zijn geloofsgetuigenis over de trouw van God als onze hemelse Vader laten klinken vanuit het verhaal van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-24). Vervolgens is Piet begraven op Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem.

Wij bidden zijn dochters, de verdere familie, speciaal Maatje en Gert Schimmel, Gods nabijheid toe nu ze zonder hun vader en Piet verder gaan.

Jarigen 80+.

De heer C.W. Oppelaar, Broekdijksestraat 4 te Echteld, viert op 5 september zijn 84^e verjaardag. Van harte gefeliciteerd.

Jeugdhonk "De Ontmoeting".

Na de zomervakantie gaat ook het Jeugdhonk weer open; we starten op woensdag 11 september van 13.30 uur tot 14.45 uur. We zouden het superleuk vinden als jij ook naar het jeugdhonk komt om samen met ons te knutselen, gezellig te kletsen en wat te drinken. Graag weer even opgeven bij Willy Kerpentier, telefoon 06 25208299 of via de mail: wkerpentier@outlook.com (voor 10 september). Daarna zal het Jeugdhonk open zijn op de volgende woensdagen: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. Je komt toch ook?

Kerckoor "Looft den Heer".

Na een welverdiende vakantie gaan wij op dinsdag 3 september weer van start met ons winterseizoen. We gaan met ons kerstrepertoire beginnen en er zijn een aantal nieuwe liederen aangeschaft. We hebben er weer zin in!

Een aantal datums voor u om alvast te noteren:

dinsdag 5 november: Dankdienst voor gewas en arbeid Echteld,

zondag 10 november: Vrijthof,

zaterdag 21 december: Kerstconcert Echteld,

dinsdag 24 december: Kerstnachtdienst Echteld.

We hopen jullie te ontmoeten bij één van onze uitvoeringen.

Met vriendelijke groet, het bestuur "Looft den Heer".

Uitje "De Goede Herder".

Op zaterdag 7 september is het jaarlijkse uitje van de kindernevendienst voor de kinderen van 4 - 12 jaar, we gaan gezellig met z'n allen naar Kwintelooijen in Rhenen.

We verzamelen om 12.50 uur bij de kerk in Echteld, om van daar uit met z'n allen te vertrekken. Opgeven kan voor 31 augustus bij Anne-Wil Oppelaar, via het volgende mailadres: annewiloppelaar@hotmail.com

We hopen op een zonnige, droge en gezellige dag met de kinderen!

Met vriendelijke groeten, de leiding van 'De Goede Herder'.

Collecten en giften juli 2019.

College van diakenen:

Collecte Eredienst € 69,38.

Extra collecte Binnenlands Diaconaat € 74,33.

Collecte t.b.v. Pax Kinderhulp € 74,65. Stichting Manege zonder drempels € 71,66.

Bloemenfonds € 99,16.

Gift via Wil Vermeulen € 10,00.

Voor de diaconie via Ds. Schouten € 10,00.

Giften bij bloemen via Rien van Hal € 7,00 en via Corrie van Dieden € 10,00.

College van Kerkrentmeesters:

Collecten erediensten € 241,25. Inhoud miniatuurkerkje € 148,95.

Ontvangen giften voor de kerk: via ds. Schouten € 10,00 en via Dini Pison € 10,00.

Opbrengst verjaardagsfonds 2e kwartaal (t.b.v. onderhoud kerk) het prachtige bedrag van € 584,90.

Ontvangen voor de HVD via mevr. Van Bruchem € 10,00.

Agenda

1 september: Inzameling voedselbank

2 september: Vergadering kerkenraad

3 september: Inleveren kopij "De kerk Roept".

7 september: Uitje De Goede Herder.

11 september: Jeugdthonk "De Ontmoeting".

Om over na te denken.

"De toga is de enige echte positiejurk".

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Marjolein van Harten - den Boestert.

www.kerkechteld.nl