



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilehuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 21 juli 2019

Nummer: 19-29

Welkom in onze Eredienst!

Voorganger	Ds. Gerrit Schouten
Organist	Henk de Graaf
Ouderling van dienst	Arie Oppelaar
Koster	Martin Oppelaar

Schriftlezingen Prediker 3:1-15 (NBV)

Collecten De eerste rondgang bestemt de diaconie voor de Stichting Manege zonder Drempels. Dit is een bijzondere manege, hier kunnen mensen met een ernstige meervoudige beperking, die niet meer zelfstandig op een paard kunnen rijden, toch genieten van plezier, ontspanning en beweging d.m.v. "huidbedrijven". Hierbij ligt de rijder op een doek, dat is gespannen over de rug van twee paarden en dat betekent genieten van de beweging en van de warmte van de paardenruggen.

De tweede collecte is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

Aan de uitgang staat weer het miniatuurkerkje. Uw bijdrage daarin wordt besteed aan het onderhoud van ons kerkgebouw.

Bloemen Ook vandaag staan er weer twee boeketten.

Met het eerste boeket feliciteren we de heer Jan Weiman, Saneringsweg 1 nog van harte met zijn vijftachtigste verjaardag. Het tweede willen we als een bemoedigende bloemengroet brengen bij de heer Herman Hol, Het Hoogbroek 5.

Meeleven met elkaar

De huidtransplantatie die Piet Plomp heeft gehad om de wond sneller te laten herstellen is helaas mislukt. Dat is een grote teleurstelling voor hem. Samen met de artsen wordt gekeken hoe verder.

Mevr. W.H.E. Prijs – Pallada, Kerkenland 8, heeft in het ziekenhuis gelegen in verband met een herseninfarct. Ze is nu weer thuis om verder te revalideren en te herstellen. We wensen beiden van harte Gods zegen toe.

Vakanties

Er is in deze dienst geen kindernevendienst.

Vanaf zondag 28 juli is er ook geen oppassen.

Beide clubs beginnen weer op zondag 8 september.

In de maand augustus zal er geen Zondagsbrief worden uitgegeven.

Agenda

- Zondag 28 juli: 10.00 uur Dienst. Voorganger: Ds. B. Fockens uit Ter Heijden.
Bloemendienst: Corrie Versteeg.

Om over na te denken

Enige tijd geleden werden de tien woorden in een eigentijdse vertaling gelezen. Hieronder staat de tekst afgedrukt ... om nog eens na te lezen en uiteraard om over na te denken.

De tien woorden

Ken je de tien woorden?

Woorden één tot tien?

Zeg eens: wat is dan één?

Eén: dat is de Heer alleen.

Twee: dat zijn de Heer en jij;

Waar jij bent is Hij erbij.

Drie: dat is de naam van God;

Dat je met die naam niet spot.

Vier: de dag van God de Heer;

Vier die iedere week dus weer.

Vijf: wie houden veel van mij?

Vader, moeder, allebei.

Zes: ik doe jou veel verdriet,

Als ik zeg: ik ken je niet.

Zeven zegt: probeer het maar:

Altijd trouw zijn aan elkaar.

Acht zegt: wat niet is van jou,

Neem dat niet; 't is niet van jou.

Negen: zeg toch niet zomaar

Slechte dingen van elkaar.

Tien: heeft iemand meer dan jij?

Wees dan niet jaloers, maar blij.