



# Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld  
0344 - 644806 \* 06 - 29048280  
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl  
www.kerkechteld.nl



## De Zondagsbrief

Datum: 7 juli 2019

Nummer: 1927

### ***Welkom in onze Eredienst!*** **Overstapdienst.** **Na afloop is er koffiedrinken. Blijft u ook?**

<b>Voorganger</b>	Ds. Gerrit Schouten	<b>Koster</b>	Mw. Janneke Weiman -
<b>Organist</b>	Mw. Henny Klaasen Bos – van Zetten	<b>Schriftlezing</b>	Angelino Ps. 121
<b>Ouderling van dienst</b>	Henk van Blitterswijk		

**Collecten** De eerste rondgang is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente. De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is voor het diaconaat in ons eigen land. Maar liefst één op de negen kinderen in ons land groeit op in armoede. Wanneer de zomervakantie aanbreekt gaan veel van hun klasgenootjes op vakantie. Zij moeten dan achterblijven. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vrolijke vakantie-tas. Lokale kerken zorgen dan voor de vulling: cadeautjes, maar ook kortingsbonnen om bijvoorbeeld ergens een ijsje te kunnen kopen. Zie verder de folder die u bij deze Zondagsbrief hebt gekregen. Helpt u mee?

**Bloemen** Vandaag zijn er weer twee boeketten.  
Eén is er voor Stephan en Jolanda Schuurman-Schimmel, Medensteinsstraat 10 met felicitaties bij de geboorte van hun dochter Eslyn. Voor Eslyn is er het boekje 'De goede Samaritaan', uit de serie De mooiste Bijbelverhalen voor de jongste kinderen. Het tweede boeket brengen we met felicitaties voor haar zevenentachtigste verjaardag bij mevrouw Annie Schimmel-Klaassen, Het Heufke 2 in Ochten. Tevens wensen we haar een verder herstel na haar ziekenhuisopname.

**Meeleven met elkaar** Op dinsdag 2 juli is geheel onverwacht onze organist Gert van de Hoef overleden. Hij verheugde zich samen met Sandra op een vrije maandagavond maar vroeg in de avond werd hij onwel. Hij is overgebracht naar het UMC in Utrecht en nog geopereerd. Maar het mocht niet baten. Dinsdagmorgen vroeg is hij overleden. Zijn onverwachte overlijden betekent een groot verlies voor Sandra en de (klein)kinderen. Maar ook voor ons als Protestantse Gemeente Echteld. Gert was al jaren een gewaardeerd organist. Vaak wist hij ons te raken met de juiste toon in het meditatief orgelspel na de verkondiging. De begrafenis vindt maandag plaats na een dienst van woord en gebed in de Julianakerk, Prins Bernardlaan 26 te Veenendaal (de dienst begint om 10.30 uur en de begrafenis zal plaatsvinden rond 12.00 uur op de algemene begraafplaats, Munnikenweg 4 te Veenendaal). We wensen Sandra en haar gezin van harte Gods zegen toe in de tijd die komt.  
Piet Plomp uit Tiel is verhuisd naar "Vrijthof", afdeling Rijnhof, kamer 15. Maar deze week zal hij weer enkele dagen in het ziekenhuis verblijven voor een huidtransplantatie waardoor de wond aan zijn been sneller geneest.  
De chemokuur die Margré van der Meer uit Ochten afgelopen week zou krijgen is uitgesteld. 12 juli wordt bekeken of de kuur wel door kan gaan. Beiden heel veel sterkte toegewent.

**Vakanties** Na deze zondag gaat voor Kindernevendienst De Goede Herder de zomervakantie beginnen. Vanaf zondag 8 september is er weer kindernevendienst.  
De zomervakantie voor oppasdienst De Benjaminclub begint op zondag 28 juli. Vanaf 8 september is er weer oppassen.

**Vakantiekartenactie 2019** Aan het eind van deze dienst op zondag 7 juli kunt u een (of liefst meerdere) adreskaartjes meenemen van oudere gemeenteleden en gemeenteleden die – voor zover de kerkenraad weet - een extra bemoediging kunnen gebruiken. U kunt vanaf uw vakantieadres, of dat nu thuis, in het binnenland of in het buitenland is, door middel van het sturen van een kaartje ook aan deze mensen laten weten dat u aan hen denkt. Laten we, evenals we vorige jaren al deden, ook op deze manier omzien naar elkaar.

**We zingen****Lees je bijbel, bid elke dag (ELB 459:1,2)**

We zingen: "Lees je Bijbel..." ELB 459:1,2	Read your bible pray every day
Lees je Bijbel bidt elke dag	pray every day, pray every day
bidt elke dag, bidt elke dag	Read your bible pray every day
Lees je Bijbel bidt elke dag	if you want to grow
Dat je groeien mag	if you want to grow
Dat je groeien mag	if you want to grow
Dat je groeien mag	Read your bible pray every day
Lees je Bijbel bidt elke dag	if you want to grow
Dat je groeien mag	

**We zingen****"De kracht van uw liefde..." Opwekking 488 (kolomsgewijs)**

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.	En Heer, leer mij U wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.	Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde	Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.	Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij.
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.	Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde	Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde	Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart	Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde

**We zingen****"Tel uw zegeningen..." Johannes de Heer"**

1 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit. Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. Tel uw zegeningen tel ze een voor een. En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.	3 Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed. Weet uw hemelvader geeft u overvloed. Tel uw zegeningen voor geen geld te koop. Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. Refrein
Refrein: Tel uw zegeningen, een voor een. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze een voor een. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.	4 Zo in alle moeiten zorgen zonder tal. Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe. Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. Refrein
2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer. Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. Dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien. Refrein	

**Agenda**

- Zondag 14 juli 10.00 uur: Voorganger: Ds. Mw. W. Bakkes uit Driebergen.  
Bloemendienst: Rien van Hal. Oppassen: Hannah van de Berg.

**Om over na te denken**

**Wie de hemel zoekt, moet onderaan beginnen.**

Ergens gelezen.