

De Kerk roept nummer 12 - 2019 - Echteld.

Vaste rubrieken:

Kerkdiensten.

Zondag 30 juni, 10.00 uur:

Ds. G.J. de Pender uit Varsseveld

Kinderoppas: Gerda Aleman

Bloemendienst: Fia Sterrenburg

Kerkdiensten.

Zondag 7 juli, 10.00 uur:

Ds. Gerrit Schouten (Overstapdienst)

Kinderoppas: Jeanet van Dieden

Bloemendienst: Marinus van den Berg

Eerste zondag van de maand

7 juli is weer de 1^e zondag van de maand. U kunt dan houdbaar voedsel meenemen voor de voedselbank in Tiel. Omdat de schoolvakanties erg laat vallen dit jaar hebben we besloten om ook de 1^e zondag in juli koffie te drinken met elkaar. U bent van harte welkom.

Koffiedrinken

Zo van lieverlee hebben we de pastorie en de tuin een beetje op orde. We zouden het leuk vinden als alle kerkgangers op zondag 30 juni na de dienst een keer bij ons op de koffie komen in de pastorietuin. Wij zorgen voor koffie/thee of fris met wat lekkers. We hebben sinds kort een mooie trampoline in de tuin. Dus ook de kinderen kunnen zich vermaken of in het knutselhonk een spelletje doen. Natuurlijk moet het weer wel meewerken maar dat bekijken we die zondagochtend wel. U bent van harte welkom.

Overstapdienst

Op zondag 7 juli vieren we de overstapdienst. Drie jongeren, Wilco Kerpentier, Bart van Dee en Jacco van Dam gaan vanaf september van de basisschool naar de middelbare school. Dat betekent dat zij in de kerk ook overstappen van de kindernevendienst naar de catechese en het jongerenwerk. Een belangrijke stap in hun leven die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Op 25 juni om 17.00 uur zijn jullie welkom in de pastorie. (Ooi-sestraat 2) We eten patat, we kijken terug hoe het was op de KND en kijken vooruit naar jullie nieuwe plannen. Wellicht kunnen we met elkaar de dienst ook al wat invullen. Welkom! Annette van Baaren en Gerrit Schouten.

Bloemen.

Er zijn op zondag 9 juni bloemen gebracht, met een hartelijke groet en beterschapswensen, bij Eimert Smit, Achterstraat 1. Op zondag 16 juni zijn er bloemen gebracht bij de heer C. van Dee, Ommersteinsstraat 9, die we van harte feliciteren met zijn 86^e verjaardag en met een hartelijke groet en beterschapswensen bij Joke van Blitterswijk-Fintelman, J.H. Cieraadstraat 13, in Tiel.

Meeleven met elkaar.

Piet Plomp, is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het goede nieuws is dat de wond aan zijn been goed hersteld. Maar doordat de krachten afnemen wordt Piet steeds afhankelijker van een rolstoel en wordt het steeds moeilijker om zelfstandig te wonen. Er wordt gewerkt aan een ook voor Piet acceptabele oplossing.

Mevrouw A. van Amerongen-Dijkhorst verblijft in het Vrijthof in Tiel voor revalidatie na een herseninfarct. Het wordt steeds duidelijker dat thuis wonen geen optie meer is. Een grote teleurstelling voor haar. Ze verblijft op afdeling Rijnhof, kamer 30. Een kaartje ter bemoediging zal haar goed doen.

Margré v.d. Meer uit Ochten is aan de 3e chemokuur begonnen. Tot nu toe heeft zij de kuren goed doorstaan hoewel de 1e week na de kuur best zwaar is.

De gezondheid van dhr. R. Hanselaar uit Ochten gaat steeds verder achteruit. Het leven van Roland en Ria is zwaar op dit moment. Toch vinden zij kracht in hun geloof. U allen Gods zegen toegewenst!

Jubileum

Op maandag 24 juni waren Ardie en Ineke van Zoest-Budding, Achterstraat 31, 25 jaar getrouwd. Een mooie mijlpaal die ondertussen al gevierd is met familie en vrienden. Ook vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd! "may you keep safe in the gentle loving arms of God".

Jarigen 80+.

We feliciteren mevr. A. Schimmel - Klaassen, Het Heufke 2 te Ochten met haar 87e verjaardag op 1 juli. Mevr. M. Nab - Dirksen, Achterstraat 39 met haar 90e verjaardag op 4 juli en mevr. G.M. Klaassen - van Krieken, Van Balverenstraat 2 te Echteld met haar 87e verjaardag op 5 juli. U allen een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Over het kerkkamp

Helaas gaat het kamp van de kerk (dat zou plaatsvinden van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni) dit jaar niet door. Maar reserveer in je agenda voor volgend jaar alvast 26 juni t/m 28 juni hiervoor. Dit jaar is er dus geen kamp maar we hebben toch besloten om op zaterdag 29 juni een leuke dag te organiseren. Dit wordt een dag met een paar leuke activiteiten die zal worden afgesloten met een heerlijke BBQ! Een dag vol gezelligheid dus met lekker eten en drinken. Op zaterdag 29 juni ben je welkom vanaf 12.45 bij de familie Kerpentier aan de Achterstraat 47 in Echteld. De activiteiten beginnen om 13.00 uur en duren tot ongeveer 20.00 uur. Maar ... ook na 20.00 uur hebben we voor wie dat wil nog verschillende andere leuke dingen in petto. Meld je via WhatsApp voor woensdag 26 juni aan bij Martijn, Margreet, Marloes, Janneke of Stephan of zeg het ze persoonlijk. De kosten voor deze dag bedragen 10 euro per persoon. Tot slot nogmaals:

Kerkkamp 2020 van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni.

Hoort, zegt het, NU AL, voort !!!

Uit de pastorie

Er hingen de afgelopen week nogal wat vlaggen en schooltassen in het dorp. Een teken dat veel jongeren geslaagd zijn voor hun examen. Ook vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd. We hebben als kerk geprobeerd zoveel mogelijk jongeren te traceren en een felicitatie bezorgd. Maar met het oog op de privacywet is dat steeds moeilijker. We hopen dat we niemand overgeslagen hebben. En ja, misschien zijn er ook jongeren gezakt of heb je een herexamen. Dan wensen we je dubbel sterkte toe. In de bijbel staat in Prediker 11: "Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd". Geniet van de zomer en succes met de vervolgopleiding!

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, ds Gerrit Schouten

www.kerkechteld.nl

Agenda.

Woensdag 26 juni vergadering kerkenraad
Zaterdag 29 juni een leuke dag met de jongeren
Zondag 30 juni koffiedrinken in de pastorietuin
Dinsdag 2 juli inleveren kopij DKR

Om over na te denken

“Ik houd van Bach, mijn vrouw van opwekkingsliederen. Maar wij houden ook van elkaar en wij hebben moeten leren elkaars taal te spreken. Zo zou het in de kerk ook moeten zijn”. Cees van Setten