



## Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld  
0344 - 644806 \* 06 - 29048280  
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl  
www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



# De Zondagsbrief

Datum: 2 juni 2019

Nummer: 19-22

***Welkom in onze Eredienst.***  
***Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.***

<b>Voorganger</b>	Ds. H. Overdijk uit Ommeren
<b>Organist</b>	Gert van de Hoef
<b>Ouderling van dienst</b>	Henk van Blitterswijk
<b>Koster</b>	Maatje Schimmel – Plomp
<b>Schriftlezingen</b>	Ps. 146; Johannes 14: 15 - 26
<b>Thema De Goede Herder</b>	Bij God is het goed (n.a.v. Psalm 46).

**Collecten** De eerste rondgang bestemt de diaconie voor de Stichting Voorkom. Stichting Voorkom is een verslavingszorginstelling, die op scholen verspreid over het hele land, preventieve voorlichting geeft over alcohol, drugs, gokken, roken en internet.

De lessen worden gegeven door een preventiewerker, in samenwerking met een ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest. Doelstelling hierbij is jongeren weerbaar te maken tegen het gebruik van verslavende middelen.

De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk.

Aan de uitgang staat weer het miniatuurkerkje. Uw bijdrage daarin wordt besteed aan het onderhoud van ons kerkgebouw.

**Bloemen** Ook vandaag zijn er weer twee boeketten. Eén ervan bestemd voor mevrouw Marjolein van Harten, Buitenlust 108 in Tiel. We willen haar daarmee nog van harte bedanken voor het zorgvuldig verzorgen van de kopij voor de Kerk Roept.

Met het tweede boeket feliciteren we Jaap en Marijke van Ommeren-Mol, Ooisestraat 18 van harte met hun vijfenveertig jarig huwelijk.

## **Rouw in de kerk brengen**

Vanmorgen wordt door de familie Hol en de familie Schenkhof rouw in de kerk gebracht. We wensen beide families Gods zegen toe in de tijd die komt.

## **Meeleven met elkaar**

Bij Eimert Smit, Achterstraat 1, zijn de afgelopen week nierstenen verwijderd. Helaas kon de arts niet alles weghalen zodat deze operatie nog een vervolg krijgt.

Jan Kuppen, Kerkeland 36, is weer thuis uit het ziekenhuis. De dubbele longembolie vraagt de nodige tijd om te herstellen. Beiden beterschap toegewenst.

## **Het Jeugdkamp**

Van 28 juni tot en met 30 juni is het weer zo ver. We gaan weer op kamp met de jeugd van 12 tot en met 30 jaar. Aanmelden kan via de brief die thuisgestuurd wordt. Wanneer je geen brief hebt ontvangen kun je er één achterin de kerk pakken of jezelf aanmelden bij Martijn en Margreet Hoegée, Marloes Budding, Stephan Schuurman of Janneke Oppelaar.

De afgelopen jaren hebben we al verschillende leuke kampen gehad. Deze weekenden stonden in het teken van samen zijn met God en elkaar. We hebben verschillende activiteiten gedaan zoals: escaperoom, bowlen, glowgolf, buikschuiven, logoquiz en nog veel meer! Het lijkt ons erg gezellig om weer met zo veel mogelijk jeugd op kamp te gaan!

We zien jullie aanmelding tegemoet.

*Groetjes, De leiding van het jeugdkamp*

## **Agenda**

- Dinsdag 4 juni  
Roept  
Voor 12 uur: inleveren van kopij voor De Kerk  
(bij Ds. Gerrit Schouten).
- Zondag 9 juni  
10.00 uur: Pinksterviering.  
Voorganger Ds. Gerrit Schouten.  
Bloemendienst: Hanny van den Berg.  
Oppassen: Hannah van den Berg.

## **Om over na te denken**

“Wie om littekens lacht heeft nooit wonden gevoeld”.

William Shakespeare