

De Kerk roept nummer 10 - 2019 - Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 19 mei, 10.00 uur:

Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Kinderoppas: Line Woldringh

Bloemendienst: Roely de Waard - Hoogakker

Zondag 26 mei, 10.00 uur

Ds Gerrit Schouten

Kinderoppas: Gerda Aleman

Bloemendienst: Joke Brouwer

Zondag 30 mei, 10.00 uur Hemelvaart

Dhr D. Muurling uit Barneveld

Pastorale hulp. Voor pastorale hulp kunt u bellen met Ds. Gerrit Schouten, telefoonnummer 0344 - 641352.

Bloemen. Op 28 april waren er 2 boeketten. We feliciteren mevrouw Siena van Eck-Heij, Achterstaat 18 nog van harte met haar verjaardag. Het tweede boeket gaat, met een hartelijke groet naar mevrouw Dini Pison, Jelis van Riemsdijklaan 10 in Tiel. Fijn dat zij weer zo goed opgeknapt is.

Op 5 mei was het boeket bestemd voor de heer Piet Plomp, Stationsweg 5-13 in Tiel. Een bemoedigende bloemengroet na zijn ziekenhuisopname en behandeling.

Meeleven met elkaar. Dhr. J. Kuppen, Kerkenland 36, is opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. hartproblemen. In Nieuwengein is hij gedotterd en zijn 2 stents geplaatst. Hij is ondertussen weer thuis om te herstellen.

Gert Jan Tap, Achterstraat 8, is een aantal dagen in Erasmus MC in Rotterdam geweest i.v.m. een bacterie in zijn bloed. Gelukkig sloeg de antibiotica snel aan en is hij ondertussen weer thuis. Beiden een goed herstel toegewenst!

Onderscheiding. We feliciteren Joke Brouwer - Baars met de door haar ontvangen Koninklijke Onderscheiding. Vrijdag jl. is zij benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'. Dit gebeurde in het gemeentehuis in Opheusden. De burgemeester prees haar o.a. voor haar inzet voor de Protestantse Gemeente Echteld, dit al ruim 25 jaar lang.

Jarigen 80+. We feliciteren mevr. A. Timmer - Hacken, Kerkeland 4 te Echteld met haar 85^e verjaardag. Een gezegend levensjaar toegewenst!

Overleden. Op 30 april is Geertje Cornelia Akse - van Ingen overleden. Mevrouw Akse is 84 jaar geworden en woonde de laatste periode van haar leven in Elim in Ochten. De crematie heeft zaterdag 4 mei in besloten kring plaatsgevonden.

Op 3 mei is Antonia Berendse-Berends overleden. Mevrouw Berendse is 87 jaar geworden, ze woonde in Elim in Ochten. De begrafenis heeft plaatsgevonden op haar geboortedag donderdag 9 mei. Na een dienst van Woord en Gebed om 13.30 uur in dorps huis "De Hoge Hof" is zij begraven op de begraafplaats in Echteld. Een "in memoriam leest u in het volgende nummer van de Kerk Roept.

We wensen beide families Gods zegen toe!

Collecten en giften april 2019.

College van diakenen:

Collecten Erediensten € 184,73

Coll. Zending-Rwanda € 76,40

Coll. Noodhulp Mozambique € 455,40

Paascoll. Zending-Pakistan € 127,51

Coll. t.b.v. St. Betuwe Wereldwijd € 48,55

Coll. H.A t.b.v. de Voedselbank € 100,00

Giften voor de kerk via Wil Vermeulen € 10,00 en € 5,00 via Marjolein van Harten € 10,00 en via Annalette Leeuw € 10,00

Gift bij bloemen via Corry Versteeg € 10,00

College van Kerkrentmeesters:

Collecten erediensten € 451,07.

Collecte jeugddienst 7 april € 61,85.

Inhoud miniatuurkerkje € 39,25.

Paascollecte : Contant ontvangen via Joke Brouwer 2 x € 5,= en 1 x € 20,=.

Giften ontvangen op de paasmiddag 60+ : totaal € 54,30.

Opbrengst verjaardagsfonds 1e kwartaal € 541,01

Jeugdthonk “De Ontmoeting” Woensdag 12 juni sluiten we het seizoen af, om 12.45 uur willen we eerst met elkaar eten en daarna maken we er tot 14.30 uur nog een leuke spellenmiddag van met elkaar.

Hartelijk bedankt. In de vorige editie van De Kerk Roept hebt u kunnen lezen dat de Echteldse bijdrage die keer tot stand gekomen is door samenwerking van Marjolein van Harten en Ds. Gerrit Schouten.

Marjolein heeft in de achterliggende periode (zeg maar het ‘Echteldse dominee-loze tijdperk’) heel accuraat en met veel inzet en enthousiasme de copy voor ons kerkblad verzorgd. De Kerkenraad wil haar (in de wetenschap dat dit namens de gehele gemeente is) heel hartelijk bedanken voor het vele werk.

Uiteraard wordt Ds. Gerrit Schouten veel succes gewenst bij het overnemen van deze taak.

Agenda.

Dinsdag 21 mei Inleveren kopij DKR vóór 12.00 uur

Maandag 27 mei Vergadering Kerkenraad om 20.00 uur in de Consistorie

Uit de pastorie

“Waar zit je?” die woorden klinken nogal eens in ons huis. We horen elkaars stem wel maar komt die van boven of uit de kelder, uit de kamer of de keuken? Met zoveel ruimtes zijn we regelmatig op zoek naar elkaar. We hebben ons huis nu zo’n beetje op orde en willen de komende tijd in de tuin aan de slag. We kijken terug op een mooie 4/5 mei viering. Ik was onder de indruk van het aantal mensen op 4 mei rond het monument. Het herdenken van oorlogsslachtoffers leeft in Echteld. Ik ben begonnen met kennismakingsbezoeken. Ik probeer eerst mensen te bezoeken die een taak hebben in de kerk en probeer de kring zo te verbreden. Samen met ds Wya de Kam hebben we ook de pastorale overdracht gedaan. Dat geeft de nodige handvatten om ook het pastorale bezoekwerk op te pakken. Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan de Ooisestraat. Ds Gerrit Schouten

Om over na te denken.

“Beter geprobeerd en gefaald dan niet gedurfd en niet gehaald”.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds. Gerrit Schouten

www.kerkechteld.nl