



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl

voor pastorale hulp: 06 - 19615761



De Zondagsbrief

Datum: 10 maart 2019

Nummer: 19-10

Welkom in onze Eredienst!

Eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Voorganger	Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Organist	Gert van de Hoef
Ouderling van dienst	Henk van Blitterswijk
Koster	Jan Schuiling
Schriftlezingen	Lucas 23: 32 en 39 - 43
Thema De Goede Herder	Jezus gaat naar Jeruzalem

Collecten De eerste rondgang is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.

Aan de uitgang vragen wordt de voorjaarszendingscollecte gehouden. Mede met uw bijdrage wil Kerk in Actie de kerken in Cuba ondersteunen. Al jarenlang leiden de kerken het in dat communistische land een sluimerend. En door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Kerk in Actie wil de theologische opleidingen en diaconale projecten ondersteunen. Helpt u mee de Cubaanse kerken in de gelegenheid te stellen met woord en daad te getuigen? Zie ook de flyer die u met deze Zondagsbrief hebt ontvangen,

Lied na de preek **Jezus neemt de zondaars aan (Gezang 436 LvdK)**

Jezus neemt de zondaars aan.
Roept dit troostwoord toe aan allen
die verdwaald, van Hem vandaan,
in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Hoopt op Hem, heft op uw hoofd,
want Hij houdt - dat staat geschreven -
wat Hij aan ons heeft beloofd.
Hij zal ons het leven geven,
't paradijs doen binnengaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Bloemen Vandaag staan er ook weer twee boeketten.

Met een bloemengroet feliciteren we mevrouw B. van Westreenen-Vink, Arnoldus Jacobsstraat 16 in Ochten nog van harte met haar drieënnegentigste verjaardag.

Het tweede boeket willen we als welkom brengen bij het Syrische gezin dat deze week in Echteld is komen wonen.

Meeleven met elkaar De heer Piet Plomp is eerder deze week thuisgekomen uit de St. Maartenskliniek in Nijmegen. Het leek erg goed te gaan. Helaas, er was toch weer een tegenslag te verwerken doordat hij opnieuw met uitval van het functioneren van zijn benen te maken kreeg. Donderdag is hij weer opgenomen, ditmaal in het Tielse ziekenhuis. Vrijdag is hij opnieuw bestraald. We hopen dat deze behandeling hem zijn krachten teruggeeft. Laten we hem gedenken in onze gebeden.

Bericht van de toekomstige pastoriebewoners

Er wordt hard gewerkt! U zult het aan de buitenkant niet meteen zien. Maar er is hard gewerkt in de pastorie. Er is behang gescheurd, geruimd, gewit en laminaat weggehaald. De spouwmuren zijn geïsoleerd en als u op het dak ziet u de nieuwe zonnepanelen op het dak. Met ons gezin hebben we behang geplakt en laminaat gelegd. Op de dag dat ik dit schrijf zijn er boekenkasten geplaatst, gemaakt door een timmerman uit Echteld. Van binnen heeft de pastorie een complete metamorfose ondergaan. "Vele handen maken licht werk". We zijn er nog niet maar we zijn erg blij met het resultaat en met alle geboden hulp.

Bedankt!

Gerrit en Tineke Schouten

Paasproject De Goede Herder Met Jezus op weg naar Pasen. Vandaag begint de Veertigdagentijd. Ook de kinderen van de Kindernevendienst gaan met Jezus op weg naar Pasen. Alle verhalen spelen zich in en rond Jeruzalem af. Voor in de kerk staat een plattegrond van deze stad, waarop iedere zondag een gebouw, passend bij het verhaal wordt geplaatst. De kinderen krijgen ook zo'n plattegrond mee naar huis, zodat ze ook daar Jeruzalem kunnen nabouwen. Bij dit project hoort een lied, waarvan de gemeente iedere week een bij het verhaal behorend couplet zingt en de kinderen het refrein zingen.

Het thema van deze zondag is: Jezus gaat naar Jeruzalem. We zingen daarover met het volgende lied:
Gemeente: **Refrein door de kinderen:**

Leve de Koning die God heeft gestuurd,
Hoera ik zing voor hem en vier feest.
Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in.
Dank God, die steeds goed is geweest.
De leerlingen zingen en roepen het uit.
En anders dan juichen de stenen wel luid.

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onderweg,
wij volgen hem tot aan een nieuw begin

Verkoping Fair Trade artikelen Na de dienst op biddag, woensdag 13 maart, verkoopt de ZWO commissie weer Fair Trade artikelen. Fair Trade staat voor eerlijke handel. Dit betekent dat producenten van Fair Trade producten een eerlijke prijs krijgen voor het product, en dat er eerlijke lonen betaald worden. Fair Trade is een duurzame vorm van handel, omdat door de eerlijke lonen de lokale bevolking een echte kans krijgt op een beter leven.

De opbrengst van de verkoping op biddag is voor Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is een onderdeel van Kerk in Actie en komt op voor kinderen die onderdrukt worden of kansarm op groeien. Vergeet aanstaande woensdag dus uw portemonnee niet!

Familie Husein Afgelopen week is de familie Husein in Echteld komen wonen. Iedereen die spullen voor de familie heeft gegeven om het huis in te richten: hartelijk dank! We hopen dat de familie zich hier snel thuis zal gaan voelen.

Bijbelgesprekskring De volgende Bijbelgesprekskring, de middagkring, o.l.v. Henk van Blitterswijk is gepland op maandag 25 maart om 14.00 uur bij de familie Van de Waal - Quint, Medensteinstraat 12, 4054 MJ Echteld.

Het onderwerp die middag zal zijn: "Leven om te loven". Graag even een telefoontje (0344 - 642231 of 06 - 11428143) als u aanwezig wilt zijn: u bent van harte welkom!

Helaas is de avondkring komen te vervallen.

Woonjournaal In de afgelopen week is in de Betuwe het magazine 'Woonjournaal' verspreid. Wellicht hebt u het doorgebladerd en ontdekte u op pagina 25 het leuke artikel over onze Kerk-op-schootdiensten. Zo niet: alsnog doen!!! Een aanrader.

Agenda

- Woensdag 13 maart 19.30 uur: Gebedsdienst voor gewas en arbeid. Voorganger: Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem. Verkoop van Fair Trade artikelen. Zie hierboven.
- Zondag 17 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen. Tweede zondag in de Veertigdagentijd.
Bloemendienst: Fia Sterrenburg. Oppassen: Hannah van den Berg.

Om over na te denken

Als je het moeilijk hebt, bid dan tot God en vraag om hulp.
En als je vrolijk bent, zing dan een lied om God te eren

Jacobus 5:13 (BGT) /
dagtekst Dagelijks Woord op 7 maart jl.

Ook leuk om over na te denken: op zondag 29 november 2008 verscheen de eerste Zondagsbrief en op dit moment leest u de vijfhonderdste!