



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



voor pastorale hulp: 06 - 19615761

De Zondagsbrief

Datum: 3 maart 2019

Nummer: 19-09

Welkom in onze Eredienst!

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, dan wel een bekertje fris.

Voorganger Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen
Organist Gert van de Hoef
Ouderling van dienst Marinus van den Berg
Koster Jan Schuiling

Schriftlezingen Exodus 14
Filippenzen 4: 4-7
Thema De Goede Herder God is Koning, n.a.v. Psalm 97.

Collecten De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Timon. Stichting Timon is een diaconale stichting voor jongerenhulpverlening. Jongeren, die het op de één of andere manier niet redden, worden hier opgevangen en begeleid; denk hierbij aan jonge asielzoekers en tienermoeders. Stichting Timon heeft onder meer een woongroep in Culemborg, waar de bewoners worden begeleid naar zelfstandigheid in de maatschappij. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk. Aan de uitgang staat het miniatuurkerkje. Uw bijdrage daarin is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Bloemen Vandaag staan er twee boeketten. Mevrouw Hobé-Snoek, Achterstraat 9 feliciteren we met een bloemetje nog van harte met haar zevenentachtigste verjaardag. Het tweede boeket gaat met een hartelijke groet en beterschapswensen naar mevrouw Drika v.d. Heuvel-Klaassen, Berkenstraat 30 in Ochten.

Meeleven met elkaar Vrijdag jl. heeft de heer Daan Cornelissen (G.J. Peterstraat 54 te Tiel) de eerste van zijn twintig behandelingen ter bestrijding van zijn ziekte ondergaan. Zoals het er nu uitziet, is dat goed gegaan. We wensen hem (en ook zijn vrouw) alle kracht toe!

Verjaardagskaarten Mede n.a.v. een opmerking tijdens een dienst van enkele weken geleden, heeft de Kerkenraad onlangs besloten om met ingang van 1 maart jongeren van onze gemeente te feliciteren wanneer ze jarig zijn. Zij ontvangen een felicitatiekaart. Dit geldt voor de jeugd van 1 tot 16 jaar. Wanneer ze 16 jaar geworden zijn, ontvangen ze de bekende kaart

van het verjaardagsfonds. De verzending van de kaarten wordt verzorgd door Jaap en Gerja Rensen in samenwerking met onze jeugdouderling Willy Kerpentier.

Het Syrische gezin in Echteld

Deze week komt er een Syrisch gezin in Echteld wonen.

Zij hebben nog wat spullen nodig. Heeft iemand een (kinder-)bed beschikbaar?

Om te reizen is de familie afhankelijk van het openbaar vervoer. Het zou erg fijn zijn als zij fietsen hebben. Heeft iemand een goede dames- en/of herenfiets en/of een goed kinderzitje.

Voor informatie kunt u bellen met Joke Brouwer, tel. 642582 of met Willy Oppelaar, tel. 643271

Mooi!!!!

Wanneer u weleens in de kerk komt buiten de diensten om, zal het u wellicht zijn opgevallen dat de beide Bijbels (op de kansel en op de avondmaalstafel) zijn afgedekt met een kleedje. Dit om verkleuring te voorkomen. We waarderen het erg dat Dicky Quint - Hobé van restjes stof (vorig jaar gebruikt bij de renovatie van de kansel) twee bij het geheel passende kleedjes heeft gemaakt. Het maakt het liturgisch centrum compleet.

Dicky: bedankt!!!!

Jeugdhonk De Ontmoeting

Het jeugdhonk is weer open op woensdag 6 maart a.s.

van 13.30 uur tot 14.45 uur. We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna maken we een leuke haas.

We zouden het erg leuk vinden als je naar het jeugdhonk komt om samen met ons te knutselen, te kletsen en wat te drinken. Je doet toch ook mee?

Opgeven kan tot 5 maart bij Willy Kerpentier: bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com

Tot ziens in het jeugdhonk!

Dit seizoen is het jeugdhonk nog open op de volgende woensdagen:

3 april, 8 mei en 12 juni (steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).

Lied na het meditatief moment

Houdt Gij mijn beide handen (melodie : Neem Heer, mijn

beide handen)

1 Gij mijn beide handen met kracht omvat,
Geef mij Uw vast geleide op 't smalle pad
Alleen kan ik niet verder, geen enk'le schree,
Neem trouwe Zieleherder, mij met U mee.

2 Op d' ongewisse baren van d' oceaen,
in stormen en gevaren grijp, Heer, mij aan.
Ik zie uw aanschijn blinken in duist're nacht,
behoed mij dan voor zinken door uwe macht.

3 En blijft m' ook soms verborgen uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Agenda

- Woensdag 6 maart 13.30 uur: De Ontmoeting is open (zie hierboven).
18.00 uur: Eten bij gemeenteleden.
- Zondag 3 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen. Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Bloemendienst: Henny Budding.
Oppassen: Dian van Zoest.
- Woensdag 13 maart 19.30 uur: Gebedsdienst voor gewas en arbeid.
Voorganger: Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.
Bloemendienst: Marijke Hol.

Om over na te denken

Doe geen dingen waarvan je niet wilt dat ze jou worden aangedaan.

Ergens gelezen.