

De Kerk Roept nummer 2 - 2019 Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 3 februari 2019, 10.00 uur:

Ds. M. Muijen, Kesteren.

Bloemendienst: Arie Oppelaar.

Kinderoppas: Hannah van de Berg.

Koffiedrinken na de dienst. Inzameling voor de Voedselbank Rivierenland (Tiel).

Zondag 10 februari 2019, 10.00 uur:

Ds. S. de Kam, Maurik.

Bloemendienst: Roely de Waard.

Kinderoppas: Dian van Zoest.

Pastorale hulp. Voor pastorale hulp kunt u bellen met 06 -19615761. U krijgt dan één van de ouderlingen te spreken. Met hem of haar kan worden overlegd over de mogelijkheden.

Bloemen. Op zondag 13 januari werd met een bloemetje één van de dames van de HVD bedankt voor het vele bezoekwerk; de bloemen gingen met een hartelijke en dankbare groet naar mevrouw Marjolein van Harten, Buitenlust 108, 4003 VE Tiel.

Met de bloemen van zondag 20 januari wensten we mevrouw G. Hobé-Snoek, Achterstraat 9, 4054 MS Echteld, van harte beterschap; zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis Rivierenland.

Meeleven met elkaar. Mw. A. van Amerongen - Dijkhorst, Oude Dijk 11, 4051 EP Ochten, is vrijdag 11 januari jl. voor revalidatie i.v.m. de gevolgen van haar herseninfarct verhuisd van het ziekenhuis Rivierenland naar Vrijthof; helaas moest zij vanwege een longontsteking toch weer terug naar het ziekenhuis. Ze is erg kwetsbaar en zwak.

De heer Piet Plomp, Stationsweg 5-13, 4001 CH Tiel, moest helaas ook opgenomen worden in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Eén van de uitzaaiingen t.g.v. zijn prostaatkanker drukt tegen een zenuw die zijn benen aanstuurt met uitval van beide benen als gevolg.

Inmiddels is die uitzaaiing bestraald. In het ziekenhuis is vrijdag begonnen met revalidatie.

Over enige tijd gaat hij naar de St. Maartenskliniek in Nijmegen voor verdere behandeling.

Ook mevrouw Hobé - Snoek, Achterstraat 7, 4054 MS Echteld, is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Doordat het netvlies van één van haar ogen losliet, had ze ernstige gezichtsproblemen. We hopen dat die problemen nu zijn opgelost en we wensen haar van harte een helder gezichtsveld toe.

We wensen alle zieken Gods nabijheid toe; laten we hen gedenken in onze gebeden.

Jarigen 80+. Mevrouw H.H. Hanselaar - de Boer, Burgemeester H. Houtkoperlaan 36, 4051 EX Ochten, mocht op 17 januari tweeëntachtig jaar worden. We feliciteren haar van harte en wensen haar Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar.

Candle Talk. De jongeren van Candle Talk (12 t/m 17 jaar) komen ook in het nieuwe jaar weer bij elkaar en wel op woensdag 6 februari as. in de consistorie van 18.45 -19.45 uur. De avond wordt begonnen met een verhaal uit de Bijbel en daarna wordt er met elkaar verder gesproken over dit verhaal.

Jeugdhonk “De Ontmoeting”. Het jeugdhonk is weer open, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8, op woensdag 6 februari 2019 van 13.30 uur tot 14.45 uur. We zouden het superleuk vinden als je naar het jeugdhonk komt om samen met ons te knutselen, gezellig te kletsen en wat te drinken. Je doet toch ook mee? Opgeven kan tot 8 januari 2019 bij jeugdouderling Willy Kerpentier, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!

Bijbelgesprekskring. In het nieuwe jaar gaan we, zoals afgesproken, weer verder met de bijbelgesprekskringen, de avondkring o.l.v. Marinus van den Berg heeft inmiddels al plaatsgevonden op 22 januari.

De middagkring, o.l.v. Henk van Blitterswijk (telefoon 0344 642231) vindt plaats op maandag 28 januari om 14.00 uur en zal worden gehouden bij mevrouw van den Berg, Linge Singel 37 te Lienden(Lingemeer). Het onderwerp is "Stilstand is achteruitgang". Graag even een telefoontje als u aanwezig wilt zijn, u bent van harte welkom.

"Geweldig, om dankbaar voor te zijn!". Dat hebben veel gemeenteleden vast gedacht toen vorige week zondag bekend gemaakt werd dat Ds. G. Schouten uit Woerden het beroep vanuit de Protestantse Gemeente Echteld heeft aangenomen. We heten hem en zijn vrouw nu al van harte welkom in ons mooie dorp. In deze tijd wordt overlegd over zijn afscheid in Woerden en zijn verhuizing en intrede in Echteld. Zodra er meer bekend is hoort u dat uiteraard.

Ring Tiel 'Ziel zoekt onderdak en dat door de jaren heen'. Op donderdag 31 januari wordt de eerste bijeenkomst gehouden van de nieuwe ring Tiel. Sinds de kerkordewijzigingen van mei 2018 is deze vorm van ontmoeting van gemeenten in de regio nieuw leven in geblazen. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in de Open Hof in Culemborg, Beethovenlaan 2. De kerken van Culemborg en Beusichem-Zoelmond nodigen de gemeenten (ambtsdragers en gemeenteleden) van harte uit.

Om 18.00 uur is er een eenvoudige maaltijd.

Om 20.00 uur start het inhoudelijke deel: 'Ziel zoekt onderdak en dat door de jaren heen'. Het thema heeft te maken met het 700-jarig bestaan van Culemborg en het project 'Heilige huisjes' van de Raad van Kerken aldaar. Het gaat daarbij om de betekenis van het kerkgebouw de eeuwen door en ook in onze eigen tijd. Deelnemers aan deze avond ontvangen een boekwerk over dit project.

De avond wordt besloten met een ludieke presentatie van toga's door de eeuwen heen.

Opgave graag voor 26 januari aan uw scriba Gert Schimmel, 06 - 29048280.

Ter informatie: op diezelfde avond vergadert de Kerkenraad van Echteld. Het verzetten van die vergadering leverde problemen op, omdat we graag hier allemaal aanwezig willen zijn i.v.m. het maken van afspraken rond de komst van Ds. Schouten. De Kerkenraad van Echteld is op 31 januari dus niét aanwezig op deze eerste ringavond.

Dank. We zijn blij verrast door de ontvangst van een gift van € 1.000 overgemaakt op onze bankrekening. Geweldig, heel hartelijk dank aan de goede gever!

Als specificatie staat er de volgende verdeling bij: Schoenendoosactie: € 200,00;

Kindernevendienst De Goede Herder: € 250,00; Kerkkoor Looft den Heer: € 400,00; en

Actie Kerkbalans: € 150,00.

Onze penningmeester zal één en ander uiteraard naar de verschillende doelen overmaken.

En nogmaals dank. Wat een geweldig mooi houtsnijwerk van De Zaaier heb ik van u allen mogen ontvangen! Wie op zondag 6 januari in de kerk was heeft het kunnen bewonderen, het heeft een mooi plekje op onze muur en ik geniet ervan als ik hier thuis aan tafel of op de bank zit. Het beeld is zelfs op mij aangepast, want de Zaaier heeft geen baard en is geen smal mannetje (zoals de tekening oorspronkelijk aangaf), maar het is een stevig figuur.

Prachtig! Het houtsnijwerk is ongeveer 65 x 45 cm en gemaakt uit jelutonghout uit Maleisië, een lichte houtsoort zowel in kleur als in gewicht.

Precies ook nu, dit weekend, mogen we als gezin genieten van het ándere cadeau dat u gaf: het gezinsuitje. We zijn op dit moment een lang weekend in een 18-persoons huis van Center Parcs in de Belgische Ardennen. Ons hele gezin, vooral ook de kleinzoons, zien er enorm naar uit om lekker bij elkaar te zijn en vooral om te gaan zwemmen, want het zijn alle vijf waterratten. Maar er zijn ook plannen gemaakt om elkaar te testen wie het langste kan hardlopen, dus dat wordt wat!

Zelf heb ik me daarbij maar opgeofferd om op te kleintjes te passen en de rest aan te moedigen...

Nogmaals héél hartelijk dank voor het drietal afscheidscadeaus (want met de map met mooie persoonlijke woorden en herinneringen ben ik ook nog steeds erg blij!).

Hartelijke groet, ds. Wya de Kam-Diepeveen.

Luisterkastjes. Verschillende gemeenteleden luisteren of luisterden naar onze diensten via een zgn. luisterkastje. In de afgelopen jaren zijn er verschillende kastjes uitgeleend. Maar ... er zijn er inmiddels ook wat zoek geraakt. Dit is wellicht gekomen t.g.v. verhuizing of overlijden. Daarom een vraag: wanneer er bij u (c.q. nabestaande van een overledene) nog zo'n kastje in huis is dat niet meer gebruikt wordt, bel dan even met scriba Gert Schimmel (06-29048280) en het wordt opgehaald.

Agenda.

Maandag 28 januari 2019, 14.00 uur: Bijbelgesprekskring (Linge Singel 37 Lienden).

Donderdag 31 januari 2019, 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (consistorie).

Woensdag 6 februari 2019, 13.30 -14.45 uur: Jeugdthonk "De Ontmoeting" (pastorietuin).

Woensdag 6 februari 2019, 18.45 -19.45 uur: Candle Talk (consistorie).

Donderdag 14 februari 2019, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters (consistorie).

Om over na te denken. Wees niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er dichtbij ergens Licht is.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Marjolein van Harten-den Boestert.

www.kerkechteld.nl