



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilehuis.nl
www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



→ Voor pastorale hulp: 06 - 19615761

De Zondagsbrief

Datum: 27 januari 2018

Nummer: 19-04

Welkom in onze Eredienst!

Voorganger	De heer A. Peters uit Barneveld
Organist	Gert van de Hoef
Ouderling van dienst	Henk van Blitterswijk
Koster	Janneke Weiman - Angelino

Schriftlezing	Marcus 2: 1 - 13
Thema De Goede Herder	Gasten op een bruiloft vasten niet (n.a.v. Lucas 5: 27-39).

Collecten De eerste rondgang is het diaconale werk in onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk. Aan de uitgang vragen we uw bijdrage voor JOP: het Jongerenwerk van de Protestantse Kerk. Mede met uw bijdrage wordt het werk van jongerenclubs ondersteund. Dit gebeurt o.a. door het ontwikkelen van allerlei materialen en zeker in grote steden heeft dit werk een sterk missionair karakter.

Bloemen Vandaag zijn er weer twee boeketten. Eén boeket is bestemd voor de heer C. Berends, Elim in Ochten. We feliciteren hem van harte met zijn negentigste verjaardag. Het tweede boeket gaat als een bemoedigende groet naar mevrouw D. Timmer-Hacken, Kerkeland 4.

Meeleven met elkaar Piet Plomp is in de afgelopen week verhuisd van het Tielse ziekenhuis naar de St. Maartenskliniek in Nijmegen / Ubbergen. Er is daar voor hem een revalidatieprogramma opgesteld in de verwachting dat hij daardoor herstelt van zijn dwarslaesie die is ontstaan t.g.v. een uitzaaiing in zijn wervelkolom, ontstaan door zijn prostaatkanker. Mocht u hem een kaartje willen

sturen: zijn adres is St. Maartenkliniek, Unit Dwarslaesie, Afdeling F2B, Kamer 18. Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen.

Mevrouw Thony van Amerongen-Dijkhorst is weer zover opgeknapt van haar longontsteking dat ze van het ziekenhuis terug is gegaan naar Vrijthof, afd. Rijnhof. Helaas blijft ze na haar herseninfarct nog wel erg kwetsbaar.

De heer Theo Pison, Jelis van Riemsdijklaan 10 in Tiel, heeft vorige week zondag (opnieuw) een licht herseninfarct gehad. Hij heeft in het ziekenhuis hard gewerkt aan zijn herstel, zodat hij inmiddels weer thuis kan zijn.

Van De Goede Herder In 2018 hebben de kinderen van de Kinderneven-dienst tijdens hun bijeenkomsten maar liefst € 174,50 gespaard voor Manege Zonder Drempels. Het geld is inmiddels overgemaakt.

Bevestiging en intrede van Ds. G. Schouten Inmiddels is afgesproken dat de intrede- en bevestigingsdienst van Ds. Schouten op 14 april zal plaatsvinden. De dienst begint om 14.30 uur. 's Morgens is er dan geen dienst. Ds. Wya de Kam - Diepeveen zal Ds. Schouten bevestigen.

Hulp gevraagd Op dinsdag 29 januari en zaterdag 2 februari a.s. hopen we in de pastorie opruimwerk te verrichten (o.a. verwijderen van zeil, lami-naat en behang). Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen ... **heel graag!!!** Elke vorm van hulp is welkom. We beginnen om beide dagen om 09.00 uur. Graag even een berichtje aan Henk van Blitterswijk - 06 - 11428143.

Gesprekskringen De middagkring, o.l.v. Henk van Blitterswijk (telefoon 0344 642231) vindt plaats op maandag 28 januari om 14.00 uur en zal worden gehouden bij mevrouw van den Berg, Linge Singel 37 te Lienden (Lingemeer). Het onderwerp is "Stilstand is achteruitgang". Graag even een telefoontje als u aanwezig wilt zijn, u bent van harte welkom.

Agenda

- Maandag 28 januari 14.00 uur: Gesprekskring. Zie hierboven.
- Dinsdag 29 januari 09.00 uur: Klussen in de pastorie (zie boven).
- Donderdag 31 januari 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (consistorie).
- Zaterdag 2 februari 09.00 uur: Klussen in de pastorie (zie boven).
- Zondag 3 februari 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Mw. Ds. M. Muijen uit Kesteren. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. Tevens worden er weer lang houdbare levensmiddelen voor de voedselbank Rivierenland ingezameld. En kijk in de consistorie eens naar de kaarten die er staan, de opbrengst is voor het Bloemenfonds van onze gemeente.
Bloemendienst: Arie Oppelaar. Oppassen: Hannah van den Berg.

Om over na te denken

Een vriendelijk woord dat vandaag van de boom valt,
kan morgen vruchten dragen.

Joodse wijsheid.