



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



voor pastorale hulp: 06 - 9615761

De Zondagsbrief

Datum: 6 januari 2019

Nummer: 19-01

Welkom in onze Eredienst!

In deze dienst worden

Izaäk van Harten, Corrie van Dieden en Gert Schimmel
(her)bevestigd als diaken resp. ouderling - kerkrentmeester.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

We volgen de orde van dienst

die onderdeel uitmaakt van deze Zondagsbrief.

Voorganger	ds. Wya de Kam - Diepeveen
Ouderling van dienst	Willy Kerpentier - van Gessel
Organist	Gert van de Hoef
Koster	Martin Oppelaar

Collecten De eerste rondgang is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente. De tweede rondgang is voor het Echteldse kerkenwerk. Aan de uitgang treft u het miniatuurkerkje aan. Uw gift daarin is voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Bloemen De bloemen gaan vandaag, met een harte-lijke groet en beterschapswensen, naar Gert Jan Tap, Achterstraat 8 in Echteld. We zijn, met hem, dankbaar dat het weer goed met hem gaat.

Meeleven met elkaar Op nieuwjaarsdag is Mw. A. van Amerongen - Dijkhorst (Oude Dijk 11 te Ochten) t.g.v. een herseninfarct opgenomen in het Tielse Ziekenhuis. Op dit moment wordt zij daar onderzocht vanwege de uitval van sommige lichaamsfuncties. Laten we haar gedenken in onze gebeden.

De Goede Herder De collecte, gehouden tijdens het Kinderkerstfeest op 23 december, heeft € 113,25 opgebracht. Prachtig!!!

Jeugdhonk De Ontmoeting Het jeugdhonk is weer open op woensdag 9 januari a.s. van 13.30 uur tot 14.45 uur.

We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna maken we een vogelvoerpopje.

We zouden het erg leuk vinden als je naar het jeugdhonk komt om samen met ons te knutselen, kletsen en wat te drinken.

Je doet toch ook mee?

Opgeven kan tot 8 januari bij Willy Kerpentier, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com

Tot ziens in het jeugdhonk!

Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni (steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).

Kerk op schootdienst Op zaterdag 19 januari is er in ons kerkgebouw weer een Kerk op schootdienst. Het thema is 'De bruiloft in Kana'. Deze dienst is bestemd voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar en hun papa's en mamma's, opa's en oma's. De dienst begint om 10.30 uur. Kom je, komt u ook? Laat het dan even weten aan Willy Kerpentier.

Agenda

- Woensdag 9 januari 13.30 uur: De Ontmoeting is open (zie hierboven).
- Zondag 13 januari 10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. J. Woltinge uit Zwolle. Vanaf deze zondag is er weer kindernevendienst. Bloemendienst: Maatje Schimmel. Oppassen: Janneke Oppelaar

Om over na te denken

Als je met Jezus wandelt, hoef je in het nieuwe jaar niet te rennen.

Visje

De Orde van Dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Lied 216 : 1 en 3

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de
morgen,
beide ontspringen nieuw aan het
woord.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schep-
ping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en Groet

Lied 23 c : 1 en 3

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Gebed

Lied 23c : 4 en 5

Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Schriftlezing Johannes 2 : 1 - 11

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 4'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand.

8Toen zei hij: 'Scheep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde - hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel - riep hij de bruidsgom 10en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonder- teken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Lied

526 : 1 en 3

Juich voor de koning van de Joden,
 buig voor geen dove wereldmacht,
 kniel voor de knecht die Gods geboden
 beluisterd heeft en wel geacht.
 Drie vreemden zochten Hem van verre,
 Herodes hebben zij bespot,
 met goud, met wierook en met mirre
 aanbaden zij de Zoon van God.

In Kana was de gloed geweken,
 het vuur bedolven onder as;
 toen zei de vlam in ieders beker
 wie er de ware wijnstok was;
 laat het nu uit de kruiken stromen,
 de vreugde ga van mond tot mond,
 omdat Hij, in zijn uur gekomen,
 de aarde aan zijn zijde vond!

Preek, gevolgd door meditatief orgelspel

Lied

1005 : 1 en 5

1 Zoe-kend naar licht hier in het dui-ter,
 zoe-ken wij U, waar-heid en kracht.
 Maak ons uw volk, hei-lig, vol luis-ter,
 schijn in de don-kerē nacht.

refrein:

Chris - tus, ons licht,
 schijn door ons heen, schijn door het duis - ter.
 Chris - tus, ons licht,
 schijn ook van-daag, hier in uw huis.

5 Met zo - veel gaven aan ons ge - ge - ven,
 voor zo - veel leed, zo - veel ge - mis.
 Maak ons uw dienaars, leer ons te de - len,
 tot - dat uw rijk hier is.

Refrein

Gesprek met de kinderen over de ambten

(Her-) bevestiging van Corrie van Dieden - Gerritse als diaken, Gert Schimmel als ouderling-kerkrentmeester en Izaäk van Harten als diaken.

Gemeente,

De kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van degenen die vandaag herbevestigd en bevestigd worden in hun ambt: diakenen Izaäk van Harten en Corrie van Dieden-Gerritse en ouderling-kerkrentmeester Gert Schimmel.

Er zijn geen bezwaren tegen hun (her-)bevestiging ingebracht, daarom mogen we vandaag tot hun (her-)bevestiging overgaan.

We mogen ons heel rijk prijzen met het feit, dat drie ambtsdragers na het verstrijken van hun ambtsperiodes opnieuw onze gemeente als kerkenraadslid willen dienen.

Izaäk was aftredend en direct herkiesbaar als diaken, daarom wordt hij herbevestigd, met zegenbede en handdruk.

Corrie en Gert hebben na hun vorige maximale kerkenraadsperiode van 12 jaar de kerkordelijke voorgeschreven 'rustperiode' van 11 maanden gehouden, waarin zij, zoals de kerkorde als optie geeft, wel zitting hielden in de kerkenraad maar geen stemrecht hadden en zij worden vandaag opnieuw bevestigd in het ambt, mét handoplegging.

Ik verzoek jullie, die je ambtswerk als diaken en ouderling-kerkrentmeester zullen voortzetten, op te staan en oprecht antwoord te geven op de vragen die jullie gesteld zullen worden.

Corrie, Gert en Izaäk, eenmaal ben je in het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester in onze gemeente bevestigd.

Daarbij heb je uitgesproken dat je de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, aanvaardt als enige regel van het geloof, zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is.

Je hebt ook beloofd geheim te zullen houden wat je vertrouwelijk gehoord of gelezen hebt;

en je hebt verklaard bereid te zijn je te voegen naar de regels van onze kerkorde.

Nu jullie je ambtswerk gaan voortzetten, vraag ik je daarom:

Ben je er ten volle van overtuigd, dat God Zelf je door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

En beloof je je ambt trouw te bedienen,

met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Here op je weg brengt?

Izaäk Jan van Harten, wat is daarop jouw antwoord?

Antwoord: ja, van harte.

Zegenbede:

God, onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve je de genade, dat je daarin ook in de nieuwe periode getrouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Amen.

Cornelia Gerritje van Dieden-Gerritse, wat is daarop jouw antwoord?

Gerrit Hendrik Schimmel, wat is daarop jouw antwoord?

Antwoord: ja, van harte.

Knielend (om beurten), met handoplegging:

God, onze hemelse Vader,
die jou geroepen heeft tot deze heilige dienst
in wiens Naam wij je thans
in het ambt van diaken/ouderling-kerkrentmeester bevestigen,
verlichte je door Zijn Geest en sterke je door Zijn hand;
Hij zegene je zo in je bediening,
dat Zijn gemeente onder jouw handen worde gebouwd. Amen

Vraag aan de Gemeente

Gemeente van Echteld,
nu Corrie van Dieden-Gerritse en Izaäk van Harten tot diaken (her-) bevestigd zijn en Gert Schimmel tot ouderling-kerkrentmeester, belooft u hen - net als de andere ambtsdragers - te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord?

Antwoord van de gemeente: Ja, van harte.

We zingen hen staande toe 416 : 1 en 2

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gebeden

Tijdens de Collecten speelt organist Gert van de Hoef het 'Hallelujah' uit de 'Messiah' van Händel

Slotlied

425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen met gezongen Amen

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer.
Amen, God, Uw Naam ter eer!

Nieuwjaarswensen in 'de slinger', waarna we elkaar ontmoeten onder
het genot van koffie/thee/limonade met een oliebol.

*De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld
wensst u en allen die u lief zijn
veel heil en zegen in 2019.*