



DE HOEKSTEEN



**Informatiebulletin
van de Protestantse
Gemeente Echteld
Kerstfeest
2018**

Bij de Kersteditie 2018 van De Hoeksteen

Zoals aan het eind van ieder jaar ontvangt u ook dit jaar weer het Kerstnummer van De Hoeksteen: het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Echteld.

We hopen hiermee 'ons dorp en ieder die op één of andere manier bij de kerk betrokken is' te informeren over zaken die spelen in en rondom die kerk.

Maar wanneer u nog meer wilt weten: kijk dan eens op onze website: www.kerkechteld.nl.

Ook op de adressenlijst, achterin dit blad treft u belangrijke gegevens aan. Vragen? Stel ze!

U weet het ongetwijfeld al maar toch ook nog vanaf deze plaats: op 30 september jl. heeft Ds. Wya de Kam-Diepeveen haar werk in onze gemeente beëindigd. Ze is, zoals dat heet, met emeritaat gegaan. Op het moment van schrijven heeft de kerk in Echteld dus geen predikant. Maar ... wellicht hebben velen van u haar ná 30 september toch nog wel in het dorp gezien. We zijn blij dat ze ons, waar nodig, hulp biedt in deze 'predikantloze' periode. En ... er is goed nieuws: op 20 december willen Kerkenraad en Beroepingscommissie aan de gemeente Ds. G. Schouten uit Woerden voorstellen als een mogelijke opvolger van Ds. de Kam. Na een wederzijdse kennismaking zal worden overlegd of de Protestantse Gemeente Echteld hem zal beroepen. U hoort er t.z.t. ongetwijfeld meer over.

De redactie van De Hoeksteen, de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters wenst alle lezers gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019.

Met een hartelijke groet namens allen

Gert Schimmel

Scriba Protestantse Gemeente Echteld

Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 / 06 – 29048280

gert.schimmel@t-mobilethuis.nl

www.kerkechteld.nl

Uit de pastorie...

Inderdaad, we zijn uit de pastorie vertrokken. Sinds juli zijn de gordijnen gesloten, loopt onze Nora niet meer in de tuin te bedelen om een aai en wordt de tuin bijgehouden door vrijwilligers uit de kerkenraad. Wij wonen nu in de pastorie van Maurik waar mijn man Simon predikant is en wij hopen hier een aantal net zo mooie jaren te mogen meemaken als de afgelopen tien jaar in Echteld.



Zondag 30 september was voor mij, voor ons, een zéér bijzondere dag. Het afscheid in de kerk, samen met Niels, was bijzonder hartverwarmend. Zóveel mensen die gekomen waren om afscheid te nemen. Oók verschillende niet-kerkelijke mensen uit ons mooie dorp kwamen even naar het Dorpshuis, dat heb ik ook bijzonder gewaardeerd.

Terugkijkend op 10 jaar Echteld ben ik vooral heel dankbaar voor de warme kerkgemeenschap waarin ik heb mogen werken met véél mensen die een grotere of kleinere vrijwilligerstaak op zich genomen hebben. We wilden een keer een speciale avond organiseren om de vrijwilligers te bedanken, maar toen we een lijstje gingen maken bleek dat vrijwel iedereen wel iets in en rond de kerk deed, dus we hebben iedereen maar uitgenodigd.

De Echteldse kerk is een kerk die de deuren opent naar het dorp: je bent bij onze God, dus ook in de kerk welkom, ook als je 'eens een keer' binnenkomt. Veel mensen die 'eens' binnenkomen geven aan dat ze zich heel welkom voelen en velen komen regelmatig terug. Daar hopen we natuurlijk altijd wel op, want wat we heel graag doen is méér mensen laten delen in de kracht en moed, zo nodig ook troost, die je in het leven samen met onze hemelse Vader kunnen ervaren.

We hebben altijd erg genoten van de Echteldse jeugd. Ze wisten de weg naar de pastorie al vroeg te vinden dankzij onze honden Sara en Nyca die het prachtig vonden om door de kinderen uitgelaten te worden en met hen te spelen. Er werd zelfs verstoppertje met ze gespeeld: een bal werd in de tuin gegooid waar de honden achteraan gingen en de kinderen verstopten zich

ergens in de tuin of achter het huis. Natuurlijk gingen de honden naar hen op zoek en het was altijd spannend welke hond als eerste welk kind zou vinden. Briljant bedacht!

Het is enorm leuk dat het jeugdhonk dat in de pastorietuin staat soms eigenlijk te klein is als de 8-12 jarigen er op de eerste woensdagmiddag van de maand bij elkaar komen om te luisteren naar een bijbelverhaal, iets leuks te knutselen en te voetballen of te ravotten in de tuin. Daar mag ieder kind in deze leeftijd trouwens komen, gelovig of niet, kerkelijk of niet, zonder verdere verplichtingen. Het is gezellig en leerzaam!

De kernboodschap van het christelijk geloof draait om drie dingen: om God, om mensen onderling, én om jezelf. En alle drie gevoed door wederzijdse liefde, tussen God en mensen, tussen mensen onderling en liefde voor jezelf. Wat zou onze wereld er toch anders uitzien wanneer wij mensen vanuit die liefde zouden leven in plaats van zo vaak het negatieve in onszelf toe te laten. Ik wens iedereen in en rond Echteld en zéker binnen en rond de Echteldse kerkgemeenschap een leven vanuit die liefde toe!

Tot slot wil ik iedereen in en rond Echteld héél hartelijk danken voor de verrijking van ons leven in de tien jaar die we in Echteld mochten doorbrengen. Ik wens jullie toe dat er vlot een nieuwe dominee komt die doorgaat met bouwen aan de kerkgemeenschap, maar ook een open oog en hart heeft voor het dorp, jullie verdienen het! En dan ga ik er natuurlijk wel vanuit, dat jullie met de nieuwe pastoriebewoner(s) nét zo hartelijk zullen omgaan als met ons!

Hartelijke groet
mede namens Simon
ds. Wya de Kam - Diepeveen



Meditatief

Kerst: Die het licht is in de nacht.

“Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in duisternis, maar heeft licht dat leven geeft” *Johannes 8:12*.

Dit jaar leek er geen einde aan de prachtige zomer te komen. Pas nu de dagen ook echt kort en donker zijn geworden dringt tot ons door dat het kerstfeest alweer bijna voor de deur staat en het jaar bijna voorbij is.

De kerstvieringen bij verenigingen, in scholen en in kerken volgen elkaar in snel tempo op. Een drukke tijd. Koren zingen het hoogste lied, overal hoor je “Stille nacht” en “Nu zijt wellekome”. Etalages zijn verlicht, de kerstartikelen bijna uitverkocht. Alles is klaar voor het kerstfeest, ook in onze gemeente.

Je kunt natuurlijk over al dat licht met Kerst je schouders ophalen en zeggen dat het allemaal nep is, commercie, verplichtend en vol valse romantiek. Je kunt ook beweren dat het kerstfeest - de geboorte van onze Heiland - rond het aloude heidense feest van de zonnewende wordt gevierd. Dat kan dan wel waar zijn, maar daar gaat het niet om.

Diep van binnen weten we dat wij leven in een donkere wereld. Wie de wereld een beetje kent, en zichzelf, die weet hoe duister en eenzaam het in ons hart kan zijn. Daarom voelen we ons rond Kerst allemaal toch wel aangesproken. Donker is de wereld, zoals het in deze tijd buiten donker is.

Maar: Hoera! In deze wereld straalt een licht! *Jezus: een kind ons geboren, in Betlehem in een stal. En wie hem volgt zal nooit meer in het duister wandelen.* Wat een prachtige belofte. Helaas willen niet alle kerstvierders Jezus volgen. Een feest vieren, een kerstboom versieren, lekker eten, dat willen we bijna allemaal. Maar Jezus volgen, je doen en laten door Hem laten bepalen, dat is zo makkelijk niet. Gezegend is iedereen die het Licht van de wereld blijft volgen.

Onze Heer kwam naar ons toe om te laten zien hoeveel onze God van ons houdt. Hij laat ons nooit los. Laten we dat vieren deze Kerst!

Hoor de eng'len zingen d'eer
Van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor
Dat weerklinkt de hemel door.

Zingt met algemene stem
Voor het kind van Betlehem!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
Van de nieuwgeboren Heer!

Gezang 135: 1

Namens de kerkenraad
prettige kerstdagen gewenst!
Arie Oppelaar

Helpende Handen: Even voorstellen.

Mijn naam is Marijke Hol, ik ben 58 jaar oud, ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Wij wonen al ruim 30 jaar aan het Hoogbroek in Echteld.

Ik heb onlangs Helpende Handen overgenomen van Cora van Beest die dit een aantal jaren met liefde heeft verzorgd.

Wij hebben als doelstelling, waar nodig, de helpende hand te bieden. Bijvoorbeeld door een keer een boodschap te doen voor iemand die dat zelf niet kan, of op te passen als de partner naar een dokter of ziekenhuis moet. Soms hebben mensen iemand nodig om naar het ziekenhuis te rijden of naar de huisarts.

Dus kort gezegd: we willen graag een helpende hand bieden in geval van nood; daar waar het nodig is.

Bent u iemand die wat tijd over hebt en graag iets voor een ander doet? Dan zien we uw aanmelding graag tegemoet.

Want vele handen maken licht werk en ook uw handen kunnen helpen. Hebt u hulp nodig schroom dan niet om te bellen naar 0344 – 644290!



Kerkkoor 'Looft den Heer'

In deze kersteditie van de Hoeksteen ook een bijdrage van ons kerkkoor. We zijn afgelopen jaar weer gegroeid in ledenaantal, we zijn maar liefst met 35 leden nu.

De verdeling in de stemgroepen is nu echt goed en de enthousiaste dirigente maakt dat het een heerlijk koor is om lid van te zijn. Ons koor is actief, betrokken en erg gezellig.

Afgelopen weken hebben we opgetreden in het ziekenhuis, Valentijn en Vrijthof en dan ben je geraakt door de betrokkenheid van de patiënten en bewoners. Dan weet je dat het erg belangrijk is om harten aan te raken met onze prachtige liederen. Het is een fijn koor met mensen die naar elkaar omzien. Elke dinsdag repeteren we in het dorpshuis en momenteel zijn we



druk met oefenen voor de kerst. Op ZATERDAG 22 DECEMBER is ons kerstconcert in onze Echteldse kerk. We hebben dit jaar het kinderkoor uit Zetten bereid gevonden om met ons mee te zingen. Beide koren worden geleid door Leontien Bruinsma. We zingen samen met het kinderkoor en beide koren zingen ook afzonderlijk van elkaar.

Het belooft een hele mooie avond te worden met bekende kerstliederen. Er zullen ook meerdere instrumenten te beluisteren zijn, kortom prachtig! De kerk is deze avond open vanaf 18.30 en het concert begint om 19.00! We hopen uiteraard dat we stoelen te kort zullen hebben. U bent bij deze dan ook van harte uitgenodigd om te komen luisteren en meezingen.

Ook in de KERSTNACHTDIENST zullen we meewerken aan de dienst. We hopen jullie tijdens de kerst te ontmoeten.

Onze nieuwe rubriek heet de MUZIKALE NOOT.

Deze keer van Bart-Jan Aleman, onze tenor!

“Het is mooi dat we verdubbeld zijn. Nu nog wat jongeren erbij zien te krijgen. Het is erg leuk om te zingen” aldus Bart-Jan. Hij vind het volgende gedicht erg toepasselijk.

“IK WIL ZINGEN”

Ik wil zingen heel de dag

ook terwijl het soms niet mag.

Zonder zingen is mijn leven grauw

gewoon omdat ik zo van zingen hou.

Heb ik verdriet of ben ik blij ik zing overal bij.

Zelfs al heb ik pijn, ik vind zingen gewoon fijn.

Rest mij nog een ieder hele fijne kerstdagen toe te wensen waarin we naar elkaar om mogen zien.

LICHTPUNTJES

Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein,

je hoeft ze niet te zoeken,

je kunt ze ook ZIJN!

Met een hartelijke groet
namens de leden en het bestuur
Jannie van Kerkhoven

Bericht van de handwerkdames

Na de bazaar in 2017 was het vreemd om niet meteen aan de slag te gaan met voorbereidingen en voorraad voor een volgende bazaar. De afspraak werd gemaakt om op bestelling door te gaan. En natuurlijk kwamen er bestellingen. Hoofdzakelijk voor gebreide sokken. We willen daarom van de gelegenheid in deze Hoeksteen gebruik maken u nog een keer te wijzen op de mogelijkheid om bestellingen op te geven. Wij doen het graag!

Vorig jaar is er veel wol geschonken voor slofjes en sjaals voor o.a. Pax Kinderhulp. Inmiddels zijn er van die wol heel veel slofjes en sjaals gebreid en geschonken aan Pax Kinderhulp. Van restjes wol werden verder knikkerzakken gebreid en gehaakt voor de Actie Schoenmaatjes. Zo werden de resterende tijd en voorraad wol nuttig besteed. Weliswaar geen bazaar maar toch graag nuttig bezig! Denkt u aan ons wanneer u wat ‘te handwerken’ heeft!?



Candle Talk

In oktober zijn we weer van start gegaan met de jongeren. Net als vorig jaar lezen en bespreken we verhalen uit de bijbel. Onze laatste bijeenkomst voor dit jaar is op 14 december. Deze avond zullen we van start gaan met frietjes en een snack.

Ook de diaconie komt er gezellig bij deze avond. Samen met de jongeren zullen zij de kerstpakketten inpakken. De diaconie zorgt zelf voor het wegbrengen van deze pakketten. Hierbij zullen de jongeren niet aanwezig zijn. Aansluitend zullen we gezamenlijk naar een film kijken.



De Candle Talk wenst u fijne feestdagen en een goed 2019 toe.

Jeugdhonk 'de Ontmoeting'

Na de zomervakantie zijn we weer enthousiast gestart met de activiteiten in ons jeugdhonk. Maandelijks, op de woensdagmiddag van 13.30 tot 14.45 uur, is het een gezellige drukte met basisschoolkinderen (groep 4 t/m 8) die naar het jeugdhonk komen. We kijken of luisteren eerst naar een bijbelverhaal en daarna gaan we gezellig knutselen. We hebben de afgelopen maanden een windgong, lieveheersbeestjes, een sneeuwuil en een kerststukje gemaakt. Hebben we nog wat tijd over dan spelen de kinderen nog lekker buiten in de pastorietaan. We sluiten af met wat drinken en gebed en dan gaan de kinderen met hun knutsel weer naar huis. We willen op deze laagdrempelige manier de kinderen graag bij de kerk betrekken en daarom is het fijn dat er zoveel kinderen naar het jeugdhonk komen. In het nieuwe jaar is het jeugdhonk weer open op 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en op 12 juni hopen we het seizoen gezellig af te sluiten met elkaar.



Groetjes Theresa, Sylvia en Willy

Op onze facebookpagina Kerk Echteld Jeugdpagina publiceren wij de informatie en foto's van deze en andere jeugdactiviteiten binnen onze gemeente.

Kaarsjes maken

Wat heb je nodig:

- Gekleurde stroken karton
- Geel en oranje papier
- Schaar
- Lijm
- Eventueel houten wasknijper



Aan de slag

Kies twee kleuren stroken karton en vouw hiervan een muizentrappetje (over elkaar heen vouwen, om en om). Het is het fijnst om dik karton hier voor te gebruiken, dan is het lekker stevig.

Knip van papier een vlammetje en zorg voor een vouwrandje aan de onderkant. Het is het leukst om eerst van oranje een vlammetje te knippen en hierna een kleiner vlammetje van geel papier. Deze kun je dan op elkaar plakken. Net écht.. Je kunt het dan aan je muizentrappetje vast plakken met het vouwrandje.

Knip nog een mooi rondje of bloemvormig rondje als ondergrondje. Plak daar het kaarsje op.

Als je kaarsje klaar is kun je hem eventueel op een houten knijper plakken en dan kun je het kaarsje een mooi plaatsje geven in de kerstboom!



Een spannend familieverhaal

De Wijenburg in Echteld en kasteel Hernen hebben een rijke historie. De geschiedenis van deze sterk met elkaar verbonden kastelen en hun bewoners is heel boeiend. Beide kastelen zijn ontstaan rond 1200 en kregen rond 1550 hun huidige vorm door de familie Van Wijhe. Van 1271 tot 1751 (dus bijna 500 jaar!) is de Wijenburg in het bezit geweest van de familie Van Wijhe van Echteld. Uit de familie Van Wijhe van Echteld ontstond rond 1400 de Hernense Van Wijhe tak die kasteel Hernen ruim 200 jaar in bezit had.



Kasteel Hernen, foto GL&K/Ton Rothengatter

Wat was het geheim van de familie Van Wijhe? Hoe konden ze hun bezit in het rivierengebied zo uitbreiden? Wat speelde zich allemaal af tussen de Van Wijhe's van Echteld en de Van Wijhe's van Hernen?

Wij hebben de afgelopen jaren een hele speurtocht ondernomen naar de gebeurtenissen in Hernen ten tijde van het Van Wijhe-tijdperk. Daar was tot nu toe weinig van bekend. We hebben met veel hulp 88 pagina's documenten uit die periode, grotendeels uit het archief van huis Almelo/kasteel Rechteren, ontcijferd. Dat viel nog niet mee maar het leverde veel waardevolle informatie op.

Begin 17^e eeuw kwam er een eind aan het Van Wijhe tijdperk op Hernen en

ontstond er een crisis. Een bont gezelschap was rond 1600 bezig met hoe het verder moest met de omvangrijke heerlijkheid. De families Van den Bongard en Van Wijhe van Echteld speelden daarbij de hoofdrol. Ook de families Van Aeswijn en Van Reede tot Saesfelt waren erbij betrokken.

Kasteel Hernen kwam kort na 1600 in handen van de families Van Rechteren en Van Reede. De familie Van Wijhe van Echteld had het nakijken! Uiteindelijk kwam kasteel Hernen in bezit van de familie Den Tex.

Op de Wijenburg in Echteld ging na een periode van teleurstelling het leven gewoon door en bewoonde de familie Van Wijhe het fraaie kasteel de Wijenburg tot 1751. In de periode 1657-1751 beleefde het Echteldse Van Wijhe-bezit een bloeiperiode voordat het overging naar de familie Van Wassenaer. Uiteindelijk kwam de Wijenburg via de familie Van Balveren in bezit van de familie Van Verschuer.

Het is fantastisch dat beide kastelen uiteindelijk door GL&K (Geldersch Landschap & Kasteelen) van de families Den Tex en Van Verschuer zijn overgenomen. De restauraties van deze kastelen waren de eerste projecten die GL&K in de jaren 1942-1970 ter hand nam. Een kostbare operatie die veel geld en energie vergde. Het resultaat ervan spreekt nog steeds tot de verbeelding. Zowel de Wijenburg in Echteld als kasteel Hernen stralen de allure uit die de Van Wijhe's hadden in de middeleeuwen. Vanaf 1271 (maar waarschijnlijk al ver daarvoor) waren zij "met de voeten in de klei" onlosmakelijk verbonden met het rivierengebied.

Ons nieuwste boek, "Touwtrekken om kasteel Hernen", laat zien wat er allemaal gebeurde op en rond kasteel Hernen eind 16e eeuw/begin 17e eeuw. Meer informatie over dit boek staat op de website van de Vrienden van de Wijenburg: www.vriendenvandewijenburg.nl.

Binnenkort gaat Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap & Kasteelen, op kasteel Hernen het eerste exemplaar van ons boek in ontvangst nemen.

Geertrudis van Dijk en Hans van Wijhe
Vrienden van de Wijenburg
29 november 2018

Pastoraal medewerkers stellen zich voor

In augustus jl. is het team van pastoraal medewerkers uitgebreid met de dames Dini Pison en Annalette Leeuw.

Hieronder stellen zij zich voor.



Sinds augustus ben ik toegetreden tot het team van pastorale bezoekers. Ik heb inmiddels een aantal bezoeken afgelegd en ik doe het met veel liefde.

Ik vind het fijn om mensen te leren kennen en naar hen te luisteren om waar mogelijk mee te leven. Als nieuwkomer in de gemeente is het soms een verrassing om het gezicht bij een naam te ontdekken, zoiets van: 'O, bent u dat?' Dan heb ik de persoon wel in de kerk gezien maar ken de naam niet. Al doende leert men.....

Dini Pison

Mijn naam is Annalette Leeuw-de Dreu. Ik ben 55 jaar, getrouwd in 1984. Vanaf 1990 wonen wij met ons gezin (3 kinderen) in IJzendoorn. Inmiddels zijn onze drie kinderen uit het leeuwennest en zijn Rob en ik opa en oma van een kleindochter.

Ik werk vanaf 1999 in de thuiszorg in deze regio voor de STMR, wat ontzettend leuk werk is.

Op 1 april 2012 ben ik hier in "onze" Echteldse kerk gedoopt (voelde gelijk als thuiskomen, vandaar het woord onze!) en heb belijdenis gedaan.

Hier sta ik voor de 100% achter. Doordat ik nu meer vrije tijd heb en ik mij toch wel enigszins geroepen voel om wat voor de medemens te mogen betekenen, ben ik sinds dit jaar vrijwillig werkzaam als pastoraal medewerker en dat is heel fijn om te doen. Ik ervaar dat

ik tot nu toe bij de mensen die ik bezocht heb welkom ben. De bezoekjes zijn geheel vrijblijvend. Vooraf maak ik uiteraard een afspraak met u. Wellicht krijgt u mij binnenkort aan de telefoon en ik hoop dat u mij dan toestaat om u persoonlijk te leren kennen. Ik zie er naar uit en zeg dan ook nu: hopelijk tot ziens.

Tot slot wil ik met u mijn lijfspreuk delen:

"Met uw oog gericht op de zon, zal de schaduw achter u vallen!"



Met vriendelijke groeten, Annalette Leeuw

Actie Kerkbalans 2019

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Daarom wordt jaarlijks de Actie Kerkbalans gehouden. Van zondag 20 januari tot en met zondag 3 februari 2019 worden gemeenteleden voor de Actie Kerkbalans 2019 aangeschreven onder het motto “Geef voor je kerk”.

Dankzij de Kerkbalansbijdragen hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Ook het komende jaar zijn we veel van plan. In de Kerkbalansbrief leest u meer over het werk van onze kerk én de mensen erachter.

Via onze website www.kerkechteld.nl houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.



Kerstviering 60+

Zaterdag 22 december aanstaande is er weer de jaarlijkse kerstviering van de groep 60+ van onze gemeente, dit jaar met een iets andere insteek.

Na de ontvangst met koffie en iets lekkers zullen we met elkaar kerstliederen zingen en het Kerstevangelie lezen. Na het kerstverhaal/de meditatie is er tijd om gezellig met elkaar nog iets te drinken en na te praten tot ongeveer 16.30 uur.

Iedereen, ook als u nog geen 60 bent(!), is van harte welkom op zaterdag 22 december, in het Dorpshuis “De Hoge Hof” in Echteld.

In verband met het kerstconcert van het kerkkoor “Looft den Heer” die avond, waar verschillende van u misschien ook graag naar toe willen gaan, begint de kerstviering iets vroeger dan dat u gewend bent, nl. om 14.15 uur. Heeft u vervoer nodig? Dat kan natuurlijk altijd. Bel dan even met:

Corrie van Dieden (0344 - 617974)

Marjolein van Harten (0344 - 62235)

Marc van Dieden (0344- 606079)

ZWO-commissie

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking. De ZWO-commissie probeert de gemeenteleden meer bewust te laten zijn van de wereldwijde opdracht van de kerk.

In de afgelopen maanden zijn in onze gemeente samen met de kinderen van de Prins Willem Alexanderschool weer schoenendozen ingezameld. In totaal zijn 64 mooi versierde en goed gevulde schoenendozen weggebracht naar het inzamelcentrum. Verder hebben we €90 aan losse giften ontvangen voor de actie en voor de verzendkosten.

Er zijn erg veel losse spullen meegegeven om 'kale' dozen aan te vullen. Geschonken door gemeenteleden, enkele bedrijven uit de regio en de rommelmarkt in IJendoorn.

Verder is er hard gebreid in onze gemeente. Drie dames hebben samen twee dozen vol knikkerzakken gebreid. Jongeren hebben hun verzameling knikkers afgestaan om in de zakken te doen.



De actie heeft een trouwe groep mensen die zich er elk jaar weer

voor inzet. Wat fijn dat we onze kinderen er zo bewust van kunnen maken dat veel leeftijdgenootjes vaak in veel armere omstandigheden leven dan de kinderen in Nederland. Kinderen in Nederland leren, dat om elkaar geven en zorgen voor anderen belangrijk is en kinderen in ontwikkelingslanden krijgen een onvergetelijk cadeau.

De schoenendozen, gevuld met speelgoed, schoolspullen, toiletartikelen en een knuffel, worden dit jaar uitgedeeld in Ghana, Irak en Sri Lanka. Ze gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. In de afgelopen 24 jaar deelde de organisatie ruim 2,8 miljoen schoenendozen uit in onder andere Azië, Oost-Europa en Afrika. Voor het uitdelen van de schoenendozen wordt samengewerkt met partnerorganisaties in de landen.

De breidames hebben de breinaalden al weer opgenomen en zijn begonnen aan de zakken voor volgend jaar. Knikkers zijn er nog voldoende, maar de restjes breiwool raken op. Heeft u nog restjes wol of katoen, neemt u dan contact op met de ZWO-commissie. De dames zullen er erg blij mee zijn!!

Nu de schoenendozen weg zijn is er weer tijd om aandacht te besteden aan een andere organisatie. Bij Betuwe Wereldwijd in Culemborg, worden gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen en computers opgeknapt. Dat wordt gedaan door mensen met een beperking, vrijwilligers en (langdurig) werklozen. Zij vinden er een passende, veilige en stimulerende werkplek. De opgeknapte goederen worden verzonden naar opleidingscentra en andere organisaties in ontwikkelingslanden die daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden.

Vorig jaar werden 472 naai/breimachines verzonden, 54 fietsen, 216 computers en 94 gereedschapssets.

Heeft u nog spullen staan die niet meer gebruikt worden, dan kunt u contact opnemen met de ZWO-commissie. We hopen eind januari weer een zending spullen aan de organisatie aan te kunnen bieden.



Het zal u niet ontgaan zijn: sinds begin november is Jemen gesloten voor humanitaire hulp. De nood onder de bevolking is groot en een hongersnood dreigt. Humanitaire organisaties kunnen geen medische hulp en voedsel bieden, er is een

politieke oplossing nodig. Het Rode Kruis is een petitie gestart en roept mensen op om te tekenen tegen het onnodig (over)lijden in Jemen. Samen kunnen we druk uitoefenen om de blokkade op te laten heffen. U kunt de petitie tekenen via: <https://www.rodekruis.nl/formulier/petitie-jemen/>

Hartelijke groeten van de ZWO-commissie
Jolanda Schuiling, Ooistraat 12, Echteld, tel. 642342
Willy Oppelaar, Molensteeg 11, IJendoorn, tel. 643271

De Van Hartens ... Wie zijn dat toch?

De kerkgangers kennen ze vast wel: Izaäk en Marjolein van Harten uit Tiel. Izaäk, diaken, altijd op de hoekstoel voor in de kerk, Marjolein, op een van de achterste banken op het hoekje aan het gangpad.

Maar, wie zijn dat toch?

De Hoeksteen ging op bezoek in Tiel. Eén van de eerste vragen was natuurlijk waarom ze vanuit Tiel, een stad met vele kerken, iedere zondag afreizen naar Echteld. Het antwoord was wat gecompliceerd. Want, zo zeiden ze, Tiel hebben ze als erg groot en daardoor wat afstandelijk ervaren.

Marjolein was destijds geen onbekende in de kerk van Drumpt. Izaäk is opgegroeid in Schoonhoven en heeft daar (als zoon van de koster) zijn sporen op het kerkelijk erf liggen. En toen ze eenmaal samen verder door het leven gingen, zijn ze op zoek gegaan naar een wat kleinere gemeente waar ze zich, o.a. door persoonlijke contacten, wat meer thuis konden voelen. Na wat omzwervingen en soms ook

mindere leuke ervaringen hebben ze het pad naar de Echteldse kerk gevonden: een warme gemeenschap, waar het goed toeven is door, samen te geloven, samen te werken en samen ZIJN gemeente te zijn. En dus rijden ze trouw, iedere zondag naar Echteld.

Zoals Izaäk zei: Een zondag zonder kerkbezoek, is voor ons geen zondag.



En, zoals vaak het geval is, werd het al snel meer dan de zondagse kerkgang. Marjolein verzorgt de kopij voor de regionale kerkbode De Kerk Roept, werkt mee aan de 60+-middagen rond Kerst- en Paasfeest en is ook pastoraal medewerker. Ze bezoekt daardoor veel mensen, probeert voor hen een luisterend oor te zijn, waar nodig hulp te bieden of er gewoon even voor 'de ander' te zijn.

Izaäk, secretaris van het College van Diakenen, is tevens voorzitter van de Kerkenraad. Hij is vaak (uiteraard in overleg met de beide andere diakenen) druk bezig met het vinden van goede doelen waar de opbrengsten van de diaconale collecten naar toe kunnen. En iedere zondag helpt hij zodoende mee om mensen, dicht bij onze deur of in verre landen, te helpen. Daarnaast geldt in feite hetzelfde voor Marjolein: hij is er gewoon als het

nodig is. Zo is hij momenteel de tuinman rond de leegstaande pastorie. Hij merkt daarbij met een grote knipoog op dat hij in de afgelopen zomer wel erg geholpen werd: door de droogte groeide er niet veel en hoefde hij niet zo veel te doen.

Een leuke anekdote willen we de lezers van De Hoeksteen niet onthouden: regelmatig kwam het voor dat in kerkelijke post werd geschreven over 'onze Echteldse gemeente'. Izaäk liet echter nooit na om dan op te merken dat de gemeenteleden niet alleen in Echteld wonen maar ook daarbuiten. Een belangrijke reden voor ieder om goed op de woordkeus te letten.

De redactie van De Hoeksteen wenst de familie Van Harten (inclusief hun beide zoons met hun partners) alle goeds toe en dankt hen voor de **Hartenlijke** ontvangst voor dit interview.



Kerk in uitvoering

Binnen de Protestantse Gemeente Echteld is een groep van zeven mensen verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen (kerk en pastorie), de begraafplaats en de gronden die tot de kerk behoren. Deze groep draagt de naam 'College van Kerkrentmeesters'.

Het College van Kerkrentmeesters heeft meer taken: de leden zijn ook verantwoordelijk voor de zorg voor financiële middelen om een predikant te betalen die de geestelijke zorg in ons dorp en daarbuiten waarborgt.



Nu klinkt dat allemaal erg simpel maar daar komt nogal wat voor kijken en dat kunnen die zeven mensen niet alleen. Daar is veel hulp voor nodig zowel in materiele als in financiële zin. En af en toe moeten er ook handen uit de mouwen worden gestoken.

Neem het kerkgebouw ... wanneer we daar niets aan doen staat er in korte tijd een verpauperd gebouw. Dan zijn de kosten om het weer op te knappen niet meer op te brengen.

De kerkrentmeesters hebben daarom de laatste jaren al aardig in dat mooie oude kerkgebouw geïnvesteerd om het voor de toekomst veilig te stellen, zodat onze kinderen en kleinkinderen later ook nog van dit stukje dorpsgeschiedenis kunnen genieten. Er is veel werk verzet, niet alleen door betaalde krachten maar ook door vele vrijwilligers zowel van binnen als van buiten de kerkgemeenschap. En voor al die hulp zijn we **erg dankbaar!!!**

Het mooie is dat mensen, ook al komen ze niet in de kerk, zich toch verantwoordelijk voelen en mee willen helpen om te zorgen dat al die kostbaarheden bewaard blijven voor het nageslacht.

Om even een paar dingen op te noemen: de omheining van de kerk is schoongemaakt en geveerd, de consistorie is gerenoveerd, van nieuw interieur voorzien en verduurzaamd, het toilet is opgeknapt, de preekstoel is gerestaureerd, er is een nieuwe orgeltrap aangebracht, de muurschilderingen zijn hersteld, alle oude klapstoelen zijn vervangen door nieuwe, de geluidsinstallatie is vervangen en zo zijn er nog wel meer dingen op te

noemen. Ook is de pastorie van nieuwe kozijnen voorzien en geschilderd.

Als je vervolgens het kostenplaatje van bovengenoemde werkzaamheden bekijkt, heb je het al snel over meer dan honderdvijftigduizend euro. Gelukkig zijn er dan diverse instanties die subsidie verlenen zodat je niet alles zelf hoeft te bekostigen en bovendien is er dus veel in eigen beheer gedaan.

Ook het kerkhof en de kerktuin vragen veel onderhoud. Wat voorheen door vrijwilligers werd gedaan wordt nu door een hoveniersbedrijf gedaan. Er zijn geen vrijwilligers meer die dit op zich willen of kunnen nemen en daardoor lopen de kosten dus verder op.

Er wordt momenteel ook hard gewerkt om op ons kerkhof een urnenmuur te realiseren. Voor de komende jaren staan er nog meer werkzaamheden op de rol, waaronder het schilderen van de buitenkant van de kerk, onderhoud aan het dak, etc..



Allemaal werkzaamheden die moeten worden gedaan door vakmensen.

Ook het houtwerk van de kerkbanken moet worden opgeknapt, d.w.z. schoongemaakt met terpentijn, vervolgens worden opgeschuurd en gelakt. Dit kan dan weer door vrijwilligers gebeuren. Elke hulp is welkom.

Het College van Kerkrentmeesters spant zich in om, samen met de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld, een kerk midden in het dorp te zijn. Een kerk dus ook voor u!

Mocht u meer willen weten of hulp (in welke vorm dan ook) willen bieden, neem dan eens contact op met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters: Henk van Blitterswijk, 0344 – 642231 of henkvanblitterswijk@kpnplanet.nl.

Vanuit kindernevendienst De Goede Herder

We zijn inmiddels (in deze adventsperiode) weer aan de slag gegaan met het project 'Een nieuw begin'. We lezen het verhaal van Lucas over de geboorte van Jezus. Het gaat hierbij over:

De aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus;

De manier waarop de mensen daarop reageren;

De bijzondere geboorte van Johannes en van Jezus.

Steeds blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere verhalen en beloftes.

We starten deze weken de kindernevendienst in het dorps huis waar we iedere zondag (tot en met de derde Advent) een stukje uit Lucas 1 of 2 lezen. In aansluiting op het verhaal maken we een passende verwerking.



Daarna komen de kinderen naar de kerk. Voor het moment *in* de kerkdienst is er een grote poster waarbij iedere zondag iets over het thema 'een nieuw begin' te ontdekken valt.

Op de vierde adventszondag vieren we het kerstfeest in de kerk met de kinderen en met de ouderen. Dit gebeurt dus in de ochtenddienst van 23 december.

Het belooft weer een hele mooie kerstviering te worden. Wij nodigen u allen van harte uit om deze dienst bij te wonen.



De Benjaminclub

Bij het schrijven van dit stuk gaan mijn gedachten weer even terug naar het afgelopen jaar. Ik kan wel zeggen een druk bezocht jaar! We hebben nieuwe kinderen mogen verwelkomen en een aantal kinderen heeft de overstap gemaakt naar de kinderkerk. We hebben allemaal genoten van de vele speelmomenten. Soms een traan bij binnenkomst maar een grote glimlach en hele verhalen bij het naar huis gaan. Al het speelgoed kan en mag uit de kast gehaald worden en dat gebeurt dan ook regelmatig.

Elke zondag staat er iemand van de Benjaminclub voor u klaar om op uw baby/kind te passen, zodat u naar de kerk kunt.

Wellicht ontmoeten wij u samen met uw zoon/dochter op zondagochtend in het dorps huis 'de Hoge Hof'.

Voor vragen en op of aanmerkingen kunt u mij bereiken op 06-41027825 of mailen naar line@woldringh.net

Met een vrolijke groet
Line Woldringh
De Benjaminclub.



Enkele namen en telefoonnummers binnen de Protestantse Gemeente Echteld

Predikant	Vakant	
Pastorale hulp		06 19615761
Voorzitter Kerkenraad	I.J. v. Harten	0344 622350
Scriba Kerkenraad	G.H. Schimmel	06 29048280
Voorzitter Diaconie	M. v. Hal	0344 641789
College van Kerkrentmeesters		
	J. Brouwer-Baars	0344 642582
Contactpersoon voor de begraafplaats		
	J. Schuiling	0344 642342
Kerkkoor	H. v. Blitterswijk	0344 642231
Verhuur Kerkgebouw	F. Sterrenburg-Ruisch	0344 643617
Ledenadministratie	M. Schimmel-Plomp	06 52331473
Commissie SOW	W.S. Oppelaar-Weiman	0344 643271
60+ Commissie	C. v. Dieden-Gerritse	0344 617974
Oppasdienst	L. Woldringh	06 41027825
Jeugdhonk 'De Ontmoeting' en overig jeugdwerk		
	W. Kerpentier-v. Gessel	06 25208299
De Goede Herder	M. Schimmel-Plomp	06 52331473
Helpende Handen	M.Hol-Mostert	0344 644290
Pastoraal medewerkers		
	M. v. Harten-den Boestert	0344 622350
	W. Vermeulen	0344 644089
	D. Pison	0344 667247
	A.G. Leeuw-de Dreu	0344 642592

**Wanneer de door u gezochte persoon er niet bij staat
kunt u contact opnemen met de scriba.
Hij helpt u graag verder.**

Kerkdiensten in de komende periode

Alle diensten beginnen om 10 uur, tenzij anders is vermeld.

2018

Zondag 16 december	Ds. W. de Kam-Diepeveen: Derde adventszondag
Zondag 23 december	Ds. W. de Kam-Diepeveen: Vierde adventszondag Kerstviering voor en met de kinderen.
Maandag 24 december	22.00 uur: Ds. W. de Kam-Diepeveen: Kerstnachtdienst
Dinsdag 25 december	Ds. W. de Kam-Diepeveen: Kerstviering
Zondag 30 december	Ds. J. Stelwagen uit Leersum
Maandag 31 december	19.30 uur: Ds. W. de Kam-Diepeveen: Oudjaarsvesper

2019

Zondag 6 januari	Ds. W. de Kam-Diepeveen
Zondag 13 januari	Ds. J. Woltinge uit Zwolle
Zaterdag 19 januari	10.30 uur: Kerk op schootdienst: Kinderdienst voor peuters
Zondag 20 januari	Ds. J. Cornelisse uit Nieuwegein
Zondag 27 januari	Ds. W. de Kam-Diepeveen
Zondag 3 februari	Ds. M. Muijen uit Kesteren
Zondag 10 februari	Ds. S. de Kam uit Maurik
Zondag 17 februari	Ds. W. de Kam-Diepeveen: Viering van het Heilig Avondmaal
Zondag 24 februari	Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem
Zondag 3 maart	Ds. W. Bakkes uit Driebergen
Zondag 10 maart	Ds. W. de Kam-Diepeveen: 1e zondag van de Veertigdagentijd
Woensdag 13 maart	19.30 uur: Ds. K. D. van den Hout uit Woudrichem: Biddag voor gewas en arbeid
Zondag 17 maart	Ds. W. de Kam-Diepeveen: 2e zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 24 maart	Ds. W. de Kam-Diepeveen: 3e zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 31 maart	Ds. W. de Kam-Diepeveen: 4e zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 7 april	Ds. W. de Kam-Diepeveen: 5e zondag van de Veertigdagentijd 19.00 uur: Jeugddienst
Zondag 14 april	Ds. W. de Kam-Diepeveen: Palmzondag, 6e zondag van de Veertigdagentijd
Donderdag 18 april	19.30 uur: Ds. W. de Kam-Diepeveen: Witte Donderdag Viering van het Heilig Avondmaal
Vrijdag 19 april	19.30 uur: Ds. W. de Kam-Diepeveen: Goede Vrijdag
Zaterdag 20 april	19.30 uur: Ds. W. de Kam-Diepeveen: Stille Zaterdag
Zondag 21 april	Ds. W. de Kam-Diepeveen: Paasviering
Zondag 28 april	De heer J. Kroon uit Barneveld