



Protestantse Gemeente Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld

0344 - 644806 * 06 - 29048280

gert.schimmel@t-mobilethuis.nl

www.kerkechteld.nl

Voor pastorale hulp: 06 - 19615761

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 4 november 2018

Nummer: 18-44

Welkom in onze Eredienst!

Schoenmaatjesdienst.

Voor verdere bijzonderheden: zie de orde van dienst die u bij deze Zondagsbrief hebt ontvangen.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

Voorganger

Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Ouderling van dienst

Gert Schimmel

Organist

Gert van de Hoef

Koster

Maatje Schimmel - Plomp

Bloemen

Ook op deze zondag zijn er twee boeketten. Met het ene boeket feliciteren we Mevrouw Corrie van Schenkhof in Elim te Ochten nog van harte met haar negentigste verjaardag. Het andere boeket gaat als een bemoedigende groet naar Theo en Loes van Rees, Keizerstraat 96, 4053 HK IJ-zendoorn.

Meeleven met elkaar

Aan het begin van de afgelopen week heeft de heer R. Hanselaar, Burg. Houtkoperlaan 36, 4051 EX Ochten, een herseninfarct gehad, waardoor hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Tiel. Bij de onderzoeken is helaas ook een longtumor ontdekt. Of deze goed- of kwaadaardig is, is nog niet bekend. Gelukkig lijken de gevolgen van het herseninfarct zich redelijk te herstellen. Het is de bedoeling dat hij morgen naar afd. Rijnhof in Vrijthof gaat. We bidden hem, zijn vrouw en hun familie Gods kracht en ontferming toe.

Gert-Jan Tap, Achterstraat 8, 4054 MT Echteld, is heel dankbaar dat het met hem na zijn levertransplantatie goed gaat. Hij moest de afgelopen tijd tweemaal per week voor controle naar het ziekenhuis in Rotterdam, inmiddels hoeft dat nog maar eens per week. Daarnaast heeft hij zijn voet in het gips vanwege een slepende ontsteking, hij hoopt hiervan over twee weken verlost te worden. We zijn dankbaar met hem en zijn familie en bidden hen Gods moed en nabijheid toe (Zie ook hieronder).

In de afgelopen week is Mw. H.G.J. van Gelderen - van Eck (Achterstraat 25, 4054 MS Echteld)) ongelukkig ten val gekomen. Ze verblijft nu in verpleeghuis Beatrix te Culemborg om wat op te knappen, in afwachting van wat er verder gaat gebeuren.

Bedankt Graag wil ik u hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven tijdens mijn levertransplantatie traject. Dit heeft mij en mijn familie heel goed gedaan. Mijn herstel verloopt tot nu toe voorspoedig.
Met vriendelijke groet, Gert-Jan Tap

Het Jeugdhonk Jeugdhonk De Ontmoeting is weer open op woensdag 7 november a.s. van 13.30 uur tot 14.45 uur. We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna gaan we een sneeuwui knutselen. We vinden het superleuk als je naar het jeugdhonk komt om samen met ons te knutselen, kletsen en wat te drinken. Je doet toch ook mee? Opgeven kan tot 6 november bij Willy Kerpentier: bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!

Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen:
12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni (steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).

Dankdag voor gewas en arbeid. Na de dienst op dankdag (7 november) verkoopt de ZWO-commissie fair trade producten. Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit betekent dat producenten van fair trade producten een eerlijke prijs krijgen voor het product en dat er eerlijke lonen betaald worden. Dit geeft de producenten een echte kans op een beter leven. De producten zijn in de winkel te herkennen aan het Max Havelaar keurmerk.

De extra opbrengst van de verkoping is bestemd voor Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

Dus twee goede doelen om te steunen. Vergeet uw portemonnee niet ... !

Agenda:

- Woensdag 7 november 13.30 uur: De Ontmoeting is open (zie hierboven)
- Woensdag 7 november 19.30 uur: Dankdienst (zie hierboven).
- Zondag 11 november 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Mw. Ds. M. Muijen uit Kesteren. Bloemendienst: Albert van Baaren. Oppassen: Line Woldringh.

Om over na te denken

Vergeet nooit dat een heilige een zondaar is, die blijft proberen

Uit: Nelson Mandela ~ Brieven uit de gevangenis.