



Protestantse Gemeente Echteld

Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst

4 november 2018



Thema:
samen delen

Voorganger

Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Organist

Gert van de Hoef

Ouderling van dienst

Gert Schimmel

Koster

Maatje Schimmel - Plomp

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Bemoediging en Groet

Lied 218 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

1. Allen

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Meisjes en vrouwen

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3. Allen

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4. Jongens en mannen

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Allen

Dank U voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.

De Tien Woorden, voorgelezen door Maud Boon en Thijs van Baaren

01 is: God maakt je vrij

02 is: God hoort dichtbij jou, bij ons allemaal

03 is: God heeft een naam, om met respect mee om te gaan

04 is: elke week zijn we een dag vrij, dan werken we niet

05 is: zorg voor elkaar, ouders zorgen voor kinderen
en kinderen zorgen voor hun ouders

06 is: je mag niet dood maken, je moet een ander laten leven

07 is: wees trouw aan elkaar en probeer het samen op te lossen

08 is: steel niet en pak geen dingen af, die van een ander zijn

09 is: zeg geen valse dingen over elkaar,
want daarmee doe je elkaar verdriet

10 is: wees niet jaloers, het is een akelig gevoel en je hebt er niets aan

Lied 837 : 1 en 2 (Iedereen zoekt U)

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht,
vertrouwd -
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door -
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol
macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Gebed

Lied 314 (Here Jezus, om uw woord)

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Uit de Bijbel: Matteus 7 : 7 - 12, voorgelezen door Naomi van Dieden

7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. 9Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? 10Of een slang, als het om een vis vraagt? 11Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Lied Zoek eerst het Koninkrijk van God

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien,
hallelu, haleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de Heer gesproken wordt,
hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja

**De kinderen mogen met de schoenendozen naar voren komen
en de Voedselbank-spullen worden naar voren gehaald.**

Preek

Kinderen mogen terug naar de ouders

Lied 886 (Abba, Vader)

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgroondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Collectes

Slotlied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

1Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen met gezongen Lied 415 : 3

Amen, Amen, Amen, dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, Uw Naam ter eer!

Na de dienst U bent van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken (en voor de jongeren is er uiteraard limonade).